

Mieninfo



Nr 4 / 2016 December 2016, januari och februari 2017.

Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22

Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se

Ett vargayl från Kroksjöbo

Vi kom till Gäddeviksås i hopp om att få bo där några år men livet blir ju inte alltid som man tänkt.

Vi fick i alla fall chansen att lära känna denna vackra bygd och dess fina människor.

Nu bor vi i Kroksjöbo strax utanför Tingsryd och jag är säker på att vi kommer att trivas minst lika bra här när vi väl kommit tillrätta och lärt känna omgivningarna.

En sak som vi alltid kommer att ha med oss från Gäddeviksås är minnet av alla där, ingen nämnd ingen glömd, som öppnade sina hjärtan för oss och ville hjälpa till när vi som mest behövde det.

Att som två totala främlingar flytta till en bygd och mötas av så mycket godhet får en att känna värme djupt in i hjärteroten.

Så med detta lämnar vi er med vetskapen att befolkningen i sydligaste Småland tillhör ett sällsynt släkte av ett slag som världen behöver mer av.

Tack och på återseende!

Jimmy & Anneli Frostvarg

Sista numret

Ett stort och hjärtligt tack till alla som har varit med i redaktionen för Mieninfo!

Tillsammans har Björn, Bosse, Curt, Eivor, Jan och Thea sett till att vi som bor i Mienområdet under 21 år har fått ta del av både stora och små notiser och nyheter som tillsammans har beskrivit livet i Midingsbygden.

Vi tackar först och främst allas vår redaktör Björn som inte bara initierade Mieninfo utan, som från första numret 1996, har lett arbetet och sammanställt Mieninfo så att vi har fått ta del av fyra nummer varje år. Ett stort tack också till Eivor som sedan 1998 har sett till att Mieninfo har distribuerats till permanent- och fritidsboende i Mienområdet och till våra prenumeranter. Tack till Ferdinand som har fotograferat, ansvarat för Midingsbråtes väderleksstation och hjälpt till med distributionen.

Nu går vi vidare och fortsätter att skildra utvecklingen i Mienområdet genom en blogg. Med utbyggt bredband är detta en naturlig utveckling. Den digitala informationen kan med fördel kompletteras med annonsering på anslagstavlor som finns väl utspridda i hela bygden. Tänk gärna på att nya meddelanden på våra anslagstavlor gör promenaden extra värdefull.

Miengruppen/Bodil

Välkommen till Mienbygden

Kathleen och Olaf Thomas samt deras tre basenji flyttade till bygden redan 2015.

Kathleen och Olaf kommer ursprungligen från Tyskland medan hundarna tillhör en urgammal afrikansk ras med ursprung i Congo. Det är en mycket speciell ras som inte kan skälla och eftersom det är en jakthund brukade man fästa en klocka runt halsen på dem för att veta var de befann sig under jakten. Man kan inte påstå att hundarna stormtrivs i klimatet på våra breddgrader – det är okay för dem att följa med på promenader i kyla och regn, men de skulle aldrig bara ligga ute i dåligt väder.

Stormtrivs gör däremot Kathleen och Olaf, som inledde deras svenska sejour med att juli 2015 flytta till Rävemåla där de hyrde ett hus. 1 december köpte de Klockbacken och drygt 2 veckor senare flyttade de in.



De arbetar båda hemifrån där de gör marknadsföring med allt vad det innebär, för deras tyska kunder. De arbetar tillsammans med freelansare i Tyskland men själva föredrar de att ha sin utgångspunkt i en stuga långt ute på

landet framför i en stressad omgivning i en tysk storstad där, som de säger, människor knappt har tid att hälsa på varandra. Här har de hittat ett efterlängtat lugn, de rör själva om sin tid, och de uppskattar så klart den vackra naturen.

Olaf är den som ordnar t ex affischer, trycksaker, logotyper etc., medan Kathleen läser korrektur, sköter räkenskaper samt andra praktiska grejor.

Just för tillfället hjälper de Miengruppen med att lägga upp en sorts bloggsida som ska ersätta Mieninfo och det ska bli spännande att se hur det kommer att fungera!

Claire Lieberath

December

*Jag bugar djupt för december
angenäma saker då händer
Advent och Lucia kommer med glädje och ljus
i våra dystra, vintermörka hus*

*Nobelpriset delas ut
till de som kommi på något bra
som ej har funnits förut*

*Jag beundrar pristagaren i ekonomi
De som har det fattigt och knapert
kanske kan förmögna bli
Bod Dylan får priset i litteratur
kanske tveksamt eller hur?*

*Drottning Silvia fyller år
På åldern hon ej heller rår
En omtyckt person hon är
Sin krona hon med vörndnad bär*

*Jultomtar kommer till oss
Då tänder vi alla våra tomtebloss
Med häst och släde vi till Julottan far
Nej, sådant färdsätt finns ej längre kvar*

*Kyrkstallarna numera tomma står
Något hästbesök de ej längre får
Oh, Nyårsafton, jag gläntar sakta på dess dörr
Kommer Mieninfo till oss så som förr?*

Text/Bild: Karin Cederqvist



Ewa

Vi har ju köpt lilla huset i Grönadal och jag kommer att jobba även där en del from feb nästa år. Så småningom blir det flytt men vet inte när..

Vänlig hälsning

Ewa Johansson / Ryssby



Klassisk homeopat

Ewa Johansson

Tel 070-6540406

Homeopatisk behandling är skonsam och utan biverkningar. Den används vid kroniska och akuta besvär, både fysiska och mentala och stimulerar kroppens egen förmåga att självläka.

Ex på behandling kan vara mag/tarmstörning, hudproblem, allergier, värk, luftvägsinfektioner, oro/ångest mm. Vill du veta mer om homeopati, gå gärna in och läs på dagenshomeopati.se

Jag kommer from feb-17 att vara i Grönadal Herrebacken några dagar varje månad och ta emot patienter.

Välkommen att kontakta mig för info/bokning på tel. 070-6540406

Välkommen till bygden hälsar redaktionen

Sågverk mm

Göran Mendys som vars farfar har ett ursprung i Gröntebo försöker i olika historiska industrier här i vår bygd som sågverk, glashytta och ålafiske tex.



Här en bild som Göran undrar över. Några av er har nog redan sett den efter ett Mienutskick. Han har fått uppgift att det skulle kunna vara från Midingsbråte. Rune Nilsson tror dock inte det. Verkar vara från ett större sågverk eller kanske ett hyvleri. Likaså tror Håkan Grönte att det inte skulle kunna vara från Gröntebo heller.

Nedan aplock från några mejlkonversationer:

Min farfar (Gustav Olsson) drev Gröntebo såg på 40-talet och jag har anteckningsböcker med alla som arbetade, vad de gjorde och hur mycket de fick i lön. Kanske detta kan ligga i ert intresse också?

Jag bifogar också ett foto på ett sågverk, troligen taget mellan 1915-1920. Jag pratade med en från Ringamåla hembygdsförening som nämnde att det skulle kunna vara från Midingsbråte men har inte fått det bekräftat. Min farfars far Olof Bengtsson boende i Svansjömåla (död 1920) finns med i främsta raden, tredje från höger. Kan någon ge mig ett tips på vilket sågverk det är.

/Göran Mendys

Min farfar Fridolf Karlsson ägde sågen i Gröntebo från 1921-1964, tills han dog.

Sågning upphörde någon gång på 50-talet vad jag vet.

Det var en mindre såg och frågan är om bilden och manstyrkan på bild verkligen kan vara i Gröntebo. Jag skulle gärna ta del av vad Du vet, för det vore intressant att veta mer om sågen.

/Håkan Grönte

Jag har inte fått någon respons på fotot men däremot om Gröntebo.

Jag ska träffa Håkan Grönte vid ett lämpligt tillfälle och visa lite foton från Gröntebo. Han fick en scannad kopia av ett flygfoto över Gröntebo troligen taget på 50-talet samt ett foto på Gröntebo såg troligen från 40-talet.

Han och Veronica ska också få gå igenom anteckningsböcker från Gröntebo såg samt från gården från 1943 till mitten på 50-talet. Ska bli spännande och följa utvecklingen.

Jag och min vän Tony har även ett dokumentfynd som gäller Midingsbråte men vi måste först ta kontakt med Länsstyrelsen så det får nog komma med i nästa nummer med lite bilder.

/Göran Mendys

Smålands äldsta glasbruk?

Kanske vi har Smålands äldsta glasbruk hos oss. Några av oss har ju tidigare hört om glas bruket/glashyttan som låg väster om ån i höjd Hakefors. Nu har Göran Mendys hitta en karta som är intressant i sammanhanget. Den trekantiga figuren är glashyttan.

Göran och Bengt Wallin har varit och rekat på platsen och vet var den ligger. Då också i anslutning till ålafisket som Hans Hammargren känner till /Björn.



Midingsbråte glasbruk anges som startad 1631 i källor.

Det anges två äldre glasbruk i Bökenberg (Kalmar län) startade omk. 1623 samt ett i Trestenshult startad omk. 1628.

Eftersom vi nu funnit att Midingsbråte "glashytta" är omnämnd år 1603 på en karta som finns i Köpenhamns rigsarkiv, så är denna glashytta i nuläget, inte bara Kronobergs, utan Smålands äldsta glasbruk.

Kartan användes i ett gränsmöte mellan Sverige och Danmark som hölls 1603 och därför är kartan sannolikt ritad redan före 1603.

Danmark ville dra riksgränsen i en rakare linje söder om sjön Mien vilket hade medfört att nuvarande Hakefors hade hamnat i Danmark. Sverige ville låta gränsen gå ner i en båge så man fick glashyttan och ålafisket på sin sida, vilket också bifölls. /Göran Mendys

Just nu är det svårt att se mer exakt pga att det är så igenvuxet. Man har pratat om att försöka rensa upp runt platsen och få den mer tillgänglig och kunna studera resterna bättre och kanske bli en del av Mienbygdens attraktionskraft.

Är det någon/några som skulle vara intresserade att hjälpa till med att iordningställa platsen så hör gärna av er till mig. Kunde vara ett roligt bygdeprojekt kanske till våren.

Björn 070-51 851 43 eller info@bjk.g.se

Några tips från Stina på Polisen

Om Du har frågor så kontakta henne.

stina.akesson@polisen.se

NATTPATRULL o GRANNSAMVERKAN

Laglig rätt att gripa har alla som anträffar person på "bar gärning eller flyende fot" med brott som kan ge fängelse. Ett gripande ska SKYNDSAMT överlämnas till polis.

ALLA personer har nödvärnsrätt för att:
Avvärja påbörjat/överhängande brottsligt angrepp på person/egendom.
Betvinga den som med våld/hot om våld hindrar att t ex stöldgods återtas på bar gärning.
Hindra någon att olovligt intränga i rum/hus/gård.
Avlägsna någon som olovligt inträngt i sådant utrymme eller om det är bostad vägrar lämna den på tillsägelse.

VIKTIGT: BEHOV OCH PROPORCIONALITET MELLAN TVANGSÅTGÄRDEN OCH OLÄGENHETEN FÖR DEN ENSKILDE.

INGRIP ENDAST I UNDANTAGSFALL, ALLA MÅSTE TA ANSVAR FÖR EGNA GÄRNINGAR. DESSA KAN KOMMA ATT PRÖVAS INFÖR DOMSTOL.

Ring LAC vid behov för att få reda på egen fordonsavgift och beräknad skatt för påseuläkningen.

Vid väkiga läktagelser antecknas omständ: typ av fordon, regnr, fabriktat, plats, tillstånd, körkort, sigslement på person med uppgifter om dialekt, stämning, kroppshygge och övriga kännetecken. (Bättre att vara säker på vissa begränsade uppgifter än osäker på alla uppgifter.)



Det ser inte jättevarmt ut i juni.
Fast bättre i solen mot väggen kanske.

Gökotta i Midingsbråte 160618

Här några bilder tagna av Ferdinand på Gökottan vid badplatsen i Midingsbråte.



Är det ledigt

Stölden av de gyllene äpplena

Slår man bara upp Smålandsposten, faller blicken på flera artiklar som handlar om nutidens stölder i bygden. Förutom tekniska prylar, stjul man det som blänker i lådorna. Smycken är en attraktiv vara för professionella tjuvar. Guldsmycken rafas snabbt ihop för att senare försvinna, ofta ut ur landet.

Det bästa säkerhetssystemet kluras ut och sätts ur funktion eller vissa inbrottstekniker sätts in med stor "framgång".

I Asgård, som var de gamla gudarnas boning, fanns också något som var gyllene och blänkte med en särskild fin glans och med en särskild energi – de gyllene äpplena. Och i närheten fanns en tjuv som hette Tjaste.

De gyllene äpplena bevakades av gudinnan Idun, men de var inga äpplen som ramlade ner från ett vanligt äppelträd. Dessa äpplen var odödlighetens äpplen. Men en dag lockades Idun ut i skogen. Hon var nog med sin uppgift som bevakerska och tog därför med sig sina äpplen till skogen. Innan detta hände hade gudarna Oden, Loke och Höher varit ute på en trip och något hade hänt. Vad?



Även gudar behöver en rast på deras resa och så kom det sig att de bestämde sig för att vila och äta lite. Måltiden skulle bestå av en helstekt ox. Problemet var bara att den inte blev helt genomstekt. De väntade och väntade, men den blev aldrig klar. Men på en gren i en ek satt en jätteörn och iakttog gudarnas problem. Han erbjöd dem sin hjälp, men bara om han fick del i måltiden. När äntligen oxen var genomstekt flög dock örnen iväg med den största delen av måltiden. Loke var snabb och stack en stör i örnen som fastnade i hans kropp. Så blev nu Loke hängandes i den andra delen av stören och släpades efter.

Örnen var egentligen jätten Tjaste. Han såg sin chans och började med utpressning. Loke skulle svära på att föra gudinnan tillsammans med de gyllene äpplena till Tjaste. Och det lovade då Loke i sin nöd.

Loke besökte Idun och lockade ut henne i skogen med att berätta att det onekligen fanns ännu vackrare äpplen i skogen. Det väckte naturligtvis hennes nyfikenhet och hon följde med honom. Örnen Tjaste störtök och snappade till sig Idun och äpplena. Oj, oj, nu fördes hon till jättarnas land Jotunheim.

Gudarna förlorade odödligheten och fagerheten. De blev både gamla och rynkiga i ansiktena. Och inte bara det. De andra gudarna blev sura på Loke som hade gjort ett stort fel. De hotade honom med att han skulle förlora sitt liv omedelbart om han inte såg till att Idun och de gyllene äpplena kom tillbaka till Asgård igen.

Loke förvandlade sig till en falk och Idun till en nöt. Han flög till Jotunheim och lyckades faktiskt flyga bort därifrån med nöten i sina klor. Men detta såg Tjaste och jakten började.

Som väl var lyckades Loke flyga in i Asgård och i ett lyckat teamwork gudarna emellan lyckades de att bränna Tjastes vingar med träflisor. Följden blev att han föll ner och sedan var det en lätt match. De gyllene äpplena kom tillbaka till Asgård igen och gudarna förblev evigt unga och säkert försvann rynkorna igen.

Fotnot: Germanska myter berättar om konflikter mellan gudar och avskräckande gestalter.

Gudarna stod för lag och ordning, rikedomar, visdom och konst. Jättarna till exempel utgjorde hotet mot dessa saker. Vikingarna höll sig till sina berättelser om gudarna. I dem fanns också starka, rastlösa människor som krigade. Det var ärofyllt att erövra nytt land, nya rikedomar och öka deras ryktbarhet. Efter kristendomens fotfäste i Norden förmedlades nya värden som medmänsklighet, generositet och kärlek. Kristendomens nya värden och ett starkare försvar mot vikingatågen förde med sig att de med tiden upphörde.

Text: Boel

Cederqvist



Händer runt Mien

December:		
Sönd 11/12	15:00	Midingsbygdens IF har årsmöte på Hagavallen. Alla hjärtligt välkomna /Styrelsen
Januari:		
Februari:		

Bastubaden fortsätter som vanligt på lördagarna.

Förhoppningsvis fortsätter gympan med Kristina i januari.

Ljustöpning

Christina på Högåsa har varit och fotat när Olle och Karin fixade med ljustöpning i Bydegården.



Oh, Nyårsafton, jag gläntar sakta på dess dörr Kommer Mieninfo till oss så som förr?

Tyvänn Karin!

Detta blir de sista raderna i Mieninfos 21-åriga historia. Men vi i redaktionen vill tacka Dig och alla andra som har ritat, skrivit, fotat eller på annat sätt bidragit till bladet.

Hoppas Du har en dator eller skaffat Dig en mejlfadder så Du kan ta del av och bidra i den blogg som på nyåret kommer att ersätta Mieninfo.

Det kommer ett Mienutskick framöver som berättar mer om hur bloggen kommer att fungera.

Tack hälsar redaktionen/Björn