

Mieninfo



Nr 3 / 2013 september, oktober, november

Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22

Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se

Tack och lycka till

Nu när jag slutar som ordförande i bygdegårdsföreningen vill jag tacka ALLA, men först och främst styrelsen och vaktmästarna, för gott samarbete. Det har varit intressant och stimulerande att jobba för bygden. Men nu känns det rätt att dra sig tillbaka och låta andra ta över. Jag önskar Aila Thuresson, vår nya ordförande, varmt lycka till!

Hälsningar Gun Ihlström

En text som vi tyvärr missade att ta in i förra numret.

Men Gun! Det är givetvis så att vi andra också skall tacka Dej för Ditt jobb och engagemang för bygden och Bygdegårdsföreningen. Och vi hoppas och tror att Du även framöver kommer att vara aktiv i och för vår bygd.

Red.

Sommarfest vid Gårdsgölen i

Hunnamåla

Den 19 juli samlades ett 40-tal personer med anknytning till Hunnamåla vid den av Christer Martinsson så fint iordningställda grillplatsen vid Gårdsgölen. Grillen sköttes av Niklas Martinsson. Svenskar och danskar välkomnades av CW Mellgren som tillsammans med Hasse Martinsson anordnat denna grillfest. Gästboken gick runt och som andra år fanns ett lotteri med skänkta vinster. Efter ätandet blev det allsång ledd av Sofia Ihlström. Ett trevligt urval av sånger ljöd över gölen.

Vid vinstdragningen av lotteriet fick CW Mellgren hjälp av den danska flickan Flora. Hon förmedlade vinstnumren på danska så att svenskarna fick lära motsvarigheten på svenska. Inte alltid så lätt med danska räkneord.

Efter en härlig samvaro denna vackra sommarkväll skildes vi åt. Ett stort tack till familjerna Martinsson och Mellgren från oss alla som var där och som önskar få ses vid Gårdsgölen även år 2014.

Hälsningar Stina Lindell

Danskväll Bygdegården Gäddeviksås

Lörd. 7 september

Anders Pojkas spelar mellan 20.30 - 01.00

Bindande anmälan till:

Kristina J 0459-850 29

Kristina N 0459-850 61

Aila 0459-850 23

Gympan

Den startar i Bygdegården månd. 2 september.

Kakkalaset

Kanske bra att grunda med de två ovanstående aktiviteterna innan denna. Alltså det traditionella kakkalaset då du kan fika och äta så mycket du vill av hembakt för bara 50 kr.

Den 20 oktober kl 14 - 18 i Bygdegården i Gäddeviksås hälsar Aila.

Hornuggla



Min dramatiska resa söderut

Egentligen var det packat och klart. På höstkanten hade jag sagt adjö till mina släktingar och vänner i Åbo i Finland och sett fram emot att starta och flyga över Bottniska Viken lite söderut där det är något varmare. Jag klarade av en del av sträckan, mellanlandade ett par gånger och kom över till Sverige, närmare sagt till det vackra landskapet Småland där det finns otaliga sjöar med vackra vyer. "Ja, varför inte. "Här kan jag ju stanna över vintern", tänkte jag. Där levde jag några månader i den fina skogen i det småländska riket, men sedan gick mitt liv ett annat öde till mötes, – ett öde som tog mig till ugglomas paradiset – så jag får inte klaga trots allt. Här träffar jag andra trevliga hornugglor på en gren och möss finns i överflöd, men de har nu också blivit mina bästsvänner. Och aldrig någonsin kommer jag att behöva fly från kylan igen – skönt! Värmen är paradisisk här på ugglegrenen.

Homugglan som var märkt H 107167 på sin ring runt det ena fågelbenet blev hungrig efter en tid i skogen och kolla de läget med sina frontala ögons skarpa blick. Dess öron och koncentration var på hjälpänn. Nere i gräset nära ett hus rörde något på sig. Det var en liten mus som befann sig på fel plats just då – ur musperspektiv sett - och lockade ugglan till en ljudlös stört dykning. Strax innan hade en del av uggans dun omvandlats till pulver som dämpar ljudet och säkerligen gör dykningen snabbare. Musen blev helt överrumplad...men vad hände sedan?

Vi frågar naturvärmen Owe Holmkvist från Gädddeviken i Gäddeviksås som hittade just denna hornuggla tillsammans med en död mus liggande som två kompisar invid sin stugas husvägg i februari år 2011. Det var verkligen en överraskning vid husknuten så att säga. Owe blev intresserad och skicka de in fågelringen till Naturhistoriska riksmuseet, men fick svaret först efter 9-10 månader.



Owe, vad tror du hade hänt?

Ja, det är jättesvårt att svara på. Kanske hade ugglan flugit in i väggen, men det är inte lätt att svara på.

Hur såg musen ut? Hade ugglan ätit på den?

Jag titta de inte så noga på musen utan mer på själva ugglan. Den var ca 20 cm lång och det var intressant att den just var ringmärkt.

Vad gjorde du efter upptäckten?

Jag hämtade en tång och klippte av det ena benet, det låter lite grymt kanske, men på det viset fick jag av ringen.

Hur kom du på att man kunde skicka ringen till Naturhistoriska riksmuseet?

Det var min fru som ringde till Ottenby fågelstation på Öland. Därifrån fick vi tipset att vi kunde skicka ringen till Naturhistoriska riksmuseet om vi ville.

Hur lång tid tog det innan du fick ett svar?

Det tog väldigt lång tid. Ugglan hittades i februari månad och det tog ända tills november samma år innan de svarade. Men jag hade en skolskjuts till Naturhistoriska museet i Stockholm i maj samma år och då frågade jag någon där och de svarade att det kan ta en lång tid innan svaret kommer. Ringen skickades till Finland först, där hade ugglan blivit ringmärkt och sedan tillbaka till Sverige igen.

När **hornugglorna** breder ut sina vingar kan de bli upp till nästan en meter i vingbredd. Kroppen är medelstor, ca 30-37 cm och örontofsarna har gett ugglan sitt namn för de ser ut som små horn. Fjäderdräkten är brunaktig och spräcklig. Bröst och buk har rostgula och vita färger med svartbruna fläckar som löper neråt. Man kan också känna igen den på den orange färgade, lysande irisen.

Under dagarna sitter hornugglan ofta på en trädgren strax invid stammen på ett träd där den drar ihop fjäderdräkten och kroppen. Den blir då mycket smal och avlång och det är svårt att upptäcka den. Som andra ugglor är den mest aktiv i gryningen, skymningen och på natten. När ugglorna jagar behöver de inte alls se bytet utan kan lokalisera det endast med hörseln. De hör ljuden som orsakas närt.ex. en mus rör på sig.

Homugglan som tillhör familjen *äkta ugglor* finns i mellersta och södra Sverige, men även i andra europeiska länder, Asien, Nordamerika och norra Afrika. En del homugglor flyger från Skandinavien till sydligare länder på hösten och en del stannar kvar, till exempel i Skåne. Ibland beror det på om det har varit ett bra sorkår om ugglan flyger över gränsen eller inte. Så homugglan kan vara både en flyttfågel och en stannfågel.

Och visste ni redan att det förekommer ca 225 arter av ugglor? Dessa delas upp i två grupper i familjerna *äkta ugglor* och *tornugglor*. I fossila lämningar har man också spårat ugglor vars art redan har dött ut. Ugglor har funnits väldigt länge på jorden och bildade en åtskild utvecklingslinje redan för 60-58 miljoner år sedan. Då hade den ju mycket tid på sig att bli lite extra klok ☺

Text: Boel Cederqvist

Privat foto: Owe Holmkvist

Grillning

Under sommaren har det varit en hel del grillande i det fina vädret. Bla i (utanför givetvis) Bygdegården i Gädddeviksås. Den första fredagen i alla tre sommarmånaderna var det grilla fton med tipspromenad.

Bilderna nedan har Ferdinand tagit på den första. Men han har också tagit några bilder på den årliga gökottan vid badplatsen i Midingsbråte.



Gökottan



Vildsvinsgrillning

Men det är inte bara korv som har grillats utan också vildsvin. Denna vildsvinsgrillning är viktig eftersom den är en av Miengruppens stora inkomstkällor för att kunna ge ut denna tidning.

Ett speciellt tack till Jan Sikkema som både ha skjutit och grillat grisen. Men givetvis var det fler som hjälpte till för att få frammat till ett 60-tal besökande.



Jan i grilltagen



Jans holländska kusin och kompisar hjälper till (ja ja!). Förutom grilla d så blev det även rökt gris



Och så fika med godkaka
Petra, Jakob och Anni

En av
fotogra fena

Foto: Bjöm och Ferdinand



Slut



Tiden

Tiden går väldigt fort, man hinner inte med,
därför blir en del ogjort
Man väntar tills nästa dag
eller dagen därpå,
men man hinner inte med ändå
Vi har broms på cykeln och bilen,
Men det går ej att bromsa tiden

Men en gång gick tiden väldigt långsamt
minsann,
Jag står i en telefonkö och ej kommer fram
"Vi uppskattar att du väntar.", så säger en röst
Skall det vara en uppmuntran eller någon
slags tröst?
På plats 58 jag nu står i kö.
Jag lägger på luren och säger "Adjö!"

"Med Sverige i tiden" konungens valspråk är
så,
Att han valde det kan jag ju förstå
Han känner sig nog stressad ibland
när han ska representera Sveriges land
Bröllopsbestyr han emellanåt har,
men för lilla Tingsryd det ändå fanns lite tid
kvar

Prins Carl Philip och Sofia blir brudparet nästa
år
Jag kanske då en liten inbjudan får,
men det är inte troligt
Nog vore det ju roligt
Annars får jag väl se ståten på televisen
med en kopp kaffe som jag har kokt på
vedspisen

Text/bild: Karin Cederqvist

Hej alla!

TACK för en härlig sommar!

TACK för att Ni har köpt en massa nyttigheter i kiosken i på Midingsbråtes badplats!

TACK till Er som sköter om badplatsen. Den är ett litet paradiset i bygden.

Sommaren har verkligen varit underbar. Solen har strålat den mesta tiden och de få dagar det regnat har det varit välkommet.

Det finns en sajt på nätet som heter badkartan.se. Där kan alla som vill och har en mailadress skriva sina omdömen om olika badplatser runt om i landet. Just nu, i skrivandets stund, ligger Midingsbråtes badplats nummer 1 bland populära badplatser i Sverige. Alla som besökt platsen förstår så klart varför.

Det har varit många besökare på badplatsen i år och parkeringen har varit full samt vägen utanför med både bilar, husbilar och motorcyklar samt vanliga cyklar.

Det är numera ordning när folk parkerar eftersom bygdens engagerade pensionärer fixar så mycket, tex är parkeringen uppmärkt med platser så att bilarna vet var de ska parkera.

Soporna töms, gräset klipps, det är rent o snyggt, alltid! Vilken tur bygden har som har Er!

Det har varit några grillkvällar under sommaren. Var o en tar med sitt och så grillar vi tillsammans. Vilka som kommer skiftar från den ena kvällen till en annan.

Det är en härlig gemenskap i bygden.

Vi som stått i kiosken i sommar är Anna, Julia och Moa.

Välkomna tillbaka nästa sommar!!



Ljusstöpning – Lördagen den 9 november

Tiden går fort – det är åter dags för ljusstöpning i Gäddeviksås Bygdegård. Vi smälter massa och riggar upp ställningar så att man kan börja knyta veckor och doppa från klockan 10 på lördagen. Storpack med stearin, paraffin och veckor tar vi hem.

Du bestämmer själv hur många ljus Du vill stöpa och ljusen tar Du hem till ett självkostnadspris av 38 kronor per kilo. En startavgift på 30 kronor per vuxen och 10 kronor per barn tillkommer. Enkelt fika ingår. Startavgiften går till Bygdegården som 'hyra'.

Är Du intresserad bör Du ringa och reservera plats vid stöpkärlet. Vi vill också veta hur dags Du kommer.

Karin och Olle Bergman Tfn 0459 850 04 eller 0708 42 24 56

Gamla Mieninfo

Vi fick ett svar på vårt upprop förra numret om konvertering av gamla nummer till .pdf. Robin Rahbek, sommarboende i Gäddeviksås, har lovat att hjälpa till med det. Så snart kommer du att kunna hitta alla gamla nummer under: www.miengruppen.se

Red.

Konst- och Hembygdsrundan

I år blir det glest med utställare i vår bygd. Christer och jag står över i år. Annelie Haack skulle ha ställt ut i Yttre Källehult men måste avstå pga en knäoperation hon måste göra med kort varsel.

Vad jag förstår blir det bara Kent Rotsthen i kvar. Han ställer ut i Fridsberg i Midingsbråte (på vägen mot Grönteboða).

Lite synd eftersom det är svårt att locka ut folk i ytterkanten med bara en utställare. Men vi får väl kanske samordna bättre till framtida rundor.

Lycka till i alla fall Kent!

Björn

Stickcafé

Datum för stickcafé 10/9, 9/10, 7/11, 26/11

Lokal: Bygdegården i Gäddeviksås

Tid: kl.18.30

Kontakt; Agneta i Källehult 0459 85100

Yttre Källehult

På följande sidor påbörjar vi en diger sammanställning av gårdar och folk i Yttre Källehult från 1500-talet och framåt.

Och det är samma Agneta som ovan som har sammanställt det hela.

Materialet om storskiftet och laga skiftet (både kartor och övriga handlingar) har Agneta hittat på: <http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Historiska-kartor/>. Och sedan har hon fått söka sig fram.

Det blir ganska många sidor så vi kommer att dela upp materialet på 3 nummer. Men vi kommer att lägga upp hela texten på webbsidan www.miengruppen.se så du kan läsa allt direkt om du har tillgång till Internet.

På nätet är också kartorna i färg så det går kanske lättare att studera dom i detalj där.



När jag får gäster som inte varit i Yttra Källehult förut, brukar kommentarena vara följande: "Jag trodde inte att det låg så många hus här". "Vilka vackra gårdar", och "Så fint det är här i trakten".

När man kör gamla väg 29 ser man mest skog ifrån Loberget och fram till Djuramåla, och längs nya väg 29 är det glesbygd ända ifrån Södra Hoka. Men om man viker av mot Mienbygden, så öppnar sig landskapet efter en kilometer och man ser vackra gårdar, röda stugor, ljusa hagar och t.o.m. en och annan betande häst och ko.

Det har gjorts en gårdsinventering i Yttra Källehult för ett antal år sedan, och jag är tacksam över att jag har fått låna den. Jag har använt den som utgångspunkt, och sen har jag försökt att gå tillbaka i tiden så långt som möjligt. Källorna har varit mantalslängder, husförhörlängder och handlingar från Lantmäteriet. En del har varit lätt att läsa, en del svårästa och en del mer eller mindre oläsliga.

Denna lilla inventering är inte komplett, men jag hoppas att den kan bli en början på en utförligare berättelse om gårdarna i Yttra Källehult.

Gårdarna i Yttra Källehult

Midingsbygden gränsade norr till Danmark, och har varit bebodd åtminstone sedan medeltiden. Befolkningen har ökat och minskat i takt med krig och fred, missväxt och sjukdomar men från mitten på 1500-talet kan man se en ökad nyodling och expansion av existerande byar.

Enligt fil.dr P.G.Vejdes anteckningar bodde en Måns i Yttra Källehult redan 1564. Vid Älvsborgs lösen finns Håkan Åkesson, och år 1600 nämns Gumme i Källehult.

Den tidigaste mantalslängden jag har hittat för Yttra Källehult är från 1642. Då finns det ett hushåll i byn; hustru Marit, sonen Sven, dottern Gunill och drängen Olof. Eftersom Marit skrivs som "hustru" så bör det finnas en äkta man någonstans, kanske som krigsfånge eller soldat. Det var ju "bara" tio år sedan Gustav II Adolf stupade i Tyskland och trettioåriga kriget pågår som värst.

Två år senare finns det två hushåll i samma gård, hustru Marit med Sven och Gunill och inhyse Ingrid, samt Erik och hustru Elsa. År 1646 finns Jon som husbonde på gården med Marit (Marit), Sven och pigan Karin.

1652 hittar jag tre hushåll, Jon och Marit, Sven och Sigrid, Erik och Elsa. Man kan väl nästan anta att sonen Sven har gift sig och skaffat eget hushåll.



På en karta från 1674 finns två gårdar inritade. Den norra gården kallas Hawabygget. Det finns tre hushåll, Anders med hustru, Tor med hustru och änkan Elsa. Vilka som bor i vilken gård uppges inte.

Vid sekelskiftet 1700 har antalet skattepliktiga hushåll ökat till sex stycken; Anders, Carl, Önnert, Pär, Gise och Måns, alla med hustrur utom Gise som är änking.

Varför skifte?

Byns ägor hade brukats mer eller mindre gemensamt i tidiga år, men allt eftersom befolkningen ökade hade gårdarna börjat bli fler och ägorna delades upp. Genom arvskiten blev varje gårds åkrar mindre och mindre, och svårare och svårare att bruka, både genom att redskapen knappt kunde vända på åkern utan att komma in på gramens mark, och att samma bonde kunde ha åkerlappar utspridda över hela byn.

Sakta men säkert kom man fram till att detta sätt att sköta jorden var både oekonomiskt och tidsödande. Sveriges befolkning växte och efterfrågan på mat ökade.

Det var möjligt att begära skifte redan 1734 men då var det tvunget att samtliga jordägare var ense om det.

1757 kom förordningen om storskifte. Nu räckte det med att en delägare ansökte om skifte av allas ägor. Inte alltid så populärt!

I Yttra Källehult började man med att skifta utägoma. Sen följde inägorna elva år senare. Fortfarande kan gårdarna ha flera ägare, och samma bonde kan ha andelar i olika gårdar.

Under 1820-talet genomförs s.k. åbodelningar i byn. Ägorna skiftas mellan gårdarna i mindre skala, antagligen för att skapa mer sammanhängande marker, men fortfarande var åkrarna spridda.

År 1827 kom lagen om laga skifte. Målsättningen var att varje gård skulle ligga i närheten av ägorna som skulle vara sammanhängande, och i högst tre olika skiften. Detta innebar ju även att somliga gårdar fick flyttas ut från bykämnan till nya ställen.

Återigen, inte alltid så populärt!

Men nu har varje gård en ägare, och det öppnar möjligheten för varje bonde att själv bestämma över sina jordbruksmetoder, att prova nya tekniker och grödor.

Utägorna skiftas 1789

När utägorna skiftas 1789 finns det fyra gårdar på kartan.

Karta 1789



Jöns Josefsson, Jöns Håkansson, Per Håkansson, Sven Svensson, Jöns Andersson, Jon Svensson, Håkan Mattsson, Sven Månsson, Jonas Månsson och Måns Håkansson heter bönderna som har begärt skiftning. Det är möjligt att inte alla bor i byn även om de har ägor där. Det kan även vara fler än ett hushåll i samma gård t.ex. far och son.

Storskiftet 1800

Vid storskiftet på inägorna 1800 ritas en ny karta över byn. Håkan Persson äger 1/8 mantal, Jöns Håkansson 5/32, Johannes Svensson 1/8, Jöns Andersson 1/8, Sven Svensson 5/32, Sven Månsson 1/16, Per Svensson 1/16, Jon Svensson 1/16, Måns Sunesson 1/16, Jonas Månsson 1/32, och Måns Håkansson 1/32.

År 1822 och 1826 görs två åbodelningar i byn. Den första mellan Olof Mattisson i Gård C, Håkan Persson d.y. i Gård D, Jonas Månsson i Gård G, Peter Olsson i Gård B, Carl Månsson i Gård L och Håkan Persson d.ä. i Gård A; den andra mellan Petter Magnusson i Gård F och Daniel Johannesson i Gård E.

Enligt handlingarna från laga skiftet gjordes även åbodelningar mellan Sven Bengtsson Gård K, Daniel Eriksson Gård I och Mattis Jonasson Gård J, samt Carl Fredriksson Gård H, Daniel Johannesson Gård E och Håkan Nilsson Gård M.

Nu kan man koppla varje bestämd gård med en ägare och via husförhörlängderna ser man vilka familjer som bor på respektive gård.

Familjerna var ju ofta barnrika på den tiden. För enkelhetens skull tar jag bara med de barn som övertar gården.

Laga skiftet 1862

Laga skiftet påbörjas 1860 men är inte klart förrän två år senare. Byns ägare är följande: Jon Börjesson 1/4 mantal, Håkan Håkansson 1/8, Johannes Pettersson 3/16, Sven Carlsson 1/32, Daniel Johannesson 7/64, Jöns Sunesson 1/32, Peter M Johannesson 1/16, Håkan Nilsson 1/64, Carl Fredriksson 1/16, Daniel Eriksson 1/32, Sven Bengtsson 1/16, och Mattis Jonasson 1/32 mantal.

Byn är uppdelad i s.k. åttingar (åttondelar av byns totalt ett helt mantal). I protokollet räknas upp hur lotterna är fördelade. Jon Börjesson äger Lott A och C. Peter M Johansson har 1/16, Jöns Sunesson 1/32 och Sven Carlsson 1/32 i Lott B. Håkan Håkansson äger hela Lott D. Johannes Pettersson och Daniel Johannesson 1/16 vardera i Lott E. Johannes Pettersson äger hela Lott F. Carl Fredriksson har 1/16, Daniel Johannesson 3/64 och Håkan Nilsson 1/64 i Lott G. Slutligen äger Sven Bengtsson 1/16, samt Daniel Eriksson och Mattis Jonasson vardera 1/32 i Lott H.

Gård A (2:30)

1789 uppges gården vara 1/8 mantal. Ägare är Jöns Josefsson (*1753 i Flöxmåla). Han och hans hustru Catharina Jönsdotter (*1745) från Komalycke, vigda 1775, har en dotter, Maria Jönsdotter (*1777).

Vid storskiftet 1800 är Maria gift med Håkan Persson (*1773) och de har en dotter Catharina Håkansdotter (*1798).

Håkan Persson står som ägare i skifteshandlingarna, men hans svärfar Jöns och svärmor Catharina bor fortfarande på gården. Fr. o.m. 1814 är Jöns (+1824) och Catharina (+1826) inhyse på gården.

Catharina Håkansdotter gifter sig med Carl Magni Pettersson (*1798) och paret tar över gården runt 1823. Håkan Persson och Maria Jönsdotter har undantag.

1839 säljer Carl Magni gården och flyttar med sin familj till Djuramåla Storegård.

Ny ägare är Pehr Jonsson (*1814) från Näsum. Han flyttar 1846 till en annan gård i byn, osäkert vilken gård, men blir inte långvarig utan flyttar till Urshult 1847.

Nästa ägare är Börje Jonsson (*1791) från Väckelsång. Han äger också Gård C sedan 1826. Hans son Jon Börjesson (*1825) tar över gården 1854.

Håkan Persson och Maria Jönsdotter som bott på undantag dör 1838 resp. 1849.

Vid laga skiftet är gården ¼ mantal. Man kan kanske gissa att Gård A och Gård C slagits ihop. Börje Jonsson (+1879) och hans hustru Sara Lisa Johannisdotter (*1798 i Väckelsång +1879) har undantag hos sin son Jon och hans hustru Anna Christina Samuelsdotter (*1834 i Flöxhult). Jon och Anna Christina får en dotter Carolina Catharina (*1857) som gifter sig med Johan Magni Jönsson (*1870) i gård G.

Vid 1900 heter gårdens ägare Franz Jonsson, son till Jon Börjesson och Anna Christina Samuelsdotter.

Storskiftet 1800



Laga skiftet 1862



Gård B (2:61)

Vid utmarksskiftet 1789 ägs gården av Håkan Mattsson (*1750 i Linneryd). Han gifter sig 1773 med Nilla Jönsdotter (*1747) från Gäddevikssås. De får fyra barn innan hon dör 1782 i huvud- och bröstvärk. Håkan Mattsson gifter om sig 1786 med Anna Thoresdotter från Grönadal. Familjen flyttar till S. Sandsjö 1798.

På gården finns även ett annat hushåll, Måns Håkansson (*1760 i Flygaboda, Almundryd) och hans hustru Ingeborg Håkansdotter (*1758 i Linneryd), vigda 1786. De flyttar in från Almundryds socken någon gång mellan 1787 och 1789.

När byn skiftas 1800 är Gård B inritad på kartan. Den skrivs som 1/8 mantal och har fyra ägare: Jöns Håkansson (1/32), Sven Svensson (1/32), Jon Månsson (1/32) och Måns Håkansson (1/32). Måns Håkansson och hans hustru Ingeborg Håkansdotter bor i gården. På fastigheten bor även Peter Olsson (*1777 i Gäddevikssås) och hustrun Christina Olofdotter (*1783 i Väckelsång), vigda 1801. Måns och Ingeborg flyttar tillbaka till Almundryd innan 1804. Måns dör 1816 i Rimshult Norregård och Ingeborg dör 1829 i Linneryd.

Peter och Christina får en dotter, Elsa (*1812). Ca 1838 gifter Elsa sig med Peter Magni Johansson (*1799) som kommer från Urshult. De får sonen Måns Peter (*1842).

1842 dör Peter Olsson (Olofsson) och då har han redan lämnat över gården till sin dotter och svärson. Christina (+1847) bor kvar på undantag.

Vid laga skiftet 1862 skrivs gården som 1/16 mantal.

Elsa Peterdotter avlider 1856, då är det yngsta barnet bara ett år. Peter Magni dör 1868, och då får Måns Peter ta över.

Måns Peter gifter sig 1869 med Kristina Sunesdotter (*1837) från Kornalycke. De får två söner, Johan Magni (*1870) och Emil (*1872). Sen dör tyvärr Kristina i bamsäng. Måns Peter gifter om sig 1873 med Johanna Månsdotter (*1852) från Grönadal. Makarna får två barn, Emma Carolina (*1874) och Carl Julius (*1877).

Måns Peter dör 1918 i Midingstorp, Urshult.

Vid sekelskiftet 1900 är Olof Pettersson ägare till gården.

Fortsättning nästa nummer. Eller kolla på www.miengruppen.se



Händer runt Mien

September:		
<u>Månd</u> 2/9	18:30	Gympan börjar i Bygdegården och fortsätter under hösten. Värmott! Kristina
<u>Lörd</u> 7/9	20:30	Danskväll Bygdegården. Se separat artikel. Anders Pojkas spelar
<u>Lörd sönd</u> 7-8/9	10:00 – 18:00	Konst- och Hembygdsrundan Kent Rotsthen, Fridsberg
<u>Tisd</u> 10/9	18:30	Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i <u>Källe</u> hult 0459-851 00
Oktober		
<u>Fred</u> 4/10	18:00	Visans Vänner har ärtsoppekäll i Gäddeviksås Bygdegård
<u>Lörd</u> 5/10	14:00-15:30 15:30-17:00	Bastubaden på lördagarna börjar igen i Bygdegården Damerkl. 14.00 - 15.30 Herrar kl. 15.30 - 17.00
<u>Onsd</u> 9/10	18:30	Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i <u>Källe</u> hult 0459-851 00
<u>Sönd</u> 20/10	14:00-18:00	Nu blir det kakkalas igen. Fika så mycket du vill för 50:- i Bygdegården i Gäddeviksås. Kontakt Aila 0459-850 23.
November:		
<u>Sönd</u> 3/11		Manusstopp nr 4 -13. Aktiviteter i december 2013 samt januari och februari 2014 Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att hända. Skriver du på dator. Skicka då gärna på diskett eller e-post. Dukan också be Ferdinand att fota.
<u>Torsd</u> 7/11	18:30	Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i <u>Källe</u> hult 0459-851 00
<u>Lörd</u> 9/11	Från 10:00	Ljusstörning i Gäddeviksås Bygdegård Föranmälan till Karin o Olle Bergman med uppgift om önskad tid. 0459-85004, 0708-42 24 56. Se separat artikel
<u>Lörd</u> 16/11	18:30	<u>Sikfest</u> i Bygdegården i Gäddeviksås Orkester: <u>Peje & Co</u> Boka dig redannu hos Tord och Thea tel. nr 0459-851 46 Obs. Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag 9/11 Max. 100 deltagare..
<u>Tisd</u> 26/11	18:30	Stickcafé i Bygdegården. Kontaktperson: Agneta i <u>Källe</u> hult 0459-851 00
December:		
<u>Fred</u> 6/12	18:00	Visans Vänner har julfest i Gäddeviksås Bygdegård Det serveras gröt, skinksmörgås och kaka.