

Mienet

Nu börjar det röra på sig när det gäller fiber i vår bygd. För närvarande är vi ca 70 fastigheter som är preliminärt intresserade att ansluta sig. En styrelse är vald och vi kommer att bilda en ekonomisk förening som skall administrera byggandet och driften av ett fibernät runt Mien. Namnet blir Mienet Ekonomisk Förening. Mienet uttalas "minet" i analogi med hur Mieån stavas och uttalas.

Om du har frågor så kontakta någon i styrelsen: Tord Johansson och Peter Gunnarsson i Midingsbråte. Hans Hammargren, Jan Sikkema och Claire Lieberath i Gäddeviksås. Björn Jäderås i Hakefors. Bodil Nilsson i Yttre Källehult. Yvonne Martinsson i Hunnamåla eller ordföranden Petra Nilsson i Grönteboða.

Det är fortfarande inte för sent att anmäla intresse. Dvs om man bor inom det upptagningsområde som föreningen har bestämt. Om man bor utanför området är det inte säkert att man kan ansluta sig. I alla fall inte till samma pris som de inom området. Se svarta begränsningslinjen i kartan nedan. Anmälningssblankett sist i Mieninfo eller på webben: www.miengruppen.se



De svarta prickarna visar ungefär var de intresserade har sina fastigheter. Den svarta linjen visar det område där man kan få anslutning till Mienet.

Jämförelsen med elnätet är kanske inte helt relevant men kan kanske ändå vara intressant. Min pappa Allan berättar ibland om det elnät som installerades i Gäddeviksås (kanske även andra byar runt Mien?). Hans pappa Olof som var intresserad av teknisk och hantverk var med och byggde och drev elnätet med en generator vid kvarnen. Om jag minns pappa rätt så var det i första hand för belysning. Kraft och värme fick man nog fortfarande från hästar och ved. Men det var inte ström hela natten. På kvällen stängde man av och hela byn slocknade. Varför man stängde av på natten vet jag inte men kanske för att spara vatten i dammen till nästa dag. Vattnet behövdes väl också för kvarndriften.

Ibland var det inte så noga med riktiga strömbrytare berättade pappa vidare. Man kunde tex bara ha krokar i ändarna på ett par trådar som man häktade i varandra. Vilken spänning och effekter det var frågan om vet jag inte.

Enligt pappas syster, alltså faster Elin Karlsson i Gäddeviksås, installerades elnätet i slutet av 1920-talet. Rune Nilsson har berättat i tidigare nummer att den första turbinen installerades 1935 vilket betyder att generatoren i början måste ha drivits av ett vattenhjul. På något sätt är cirkeln sluten eftersom Rune nu igen genererar el till elnätet.

Precis som nu med fibernätet så gick de boende i Gäddeviksås samman och byggde och bekostade sitt egna elnät. Men alla ville inte vara med. Några tyckte el var en nymodig fluga för sta'bor.

Björn