

Mieninfo



Nr 4 / 2007 december samt januari, februari 2008

Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143

Adress: Hakefors 3 , 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se



Sommerfesten i Hakefors hos "Kalle med fjärilerne"

Festen var som förrige år med ca 30 humørfyllda gäster og dertil kommer Yvonne fra Ire der sang og spillede country og svenske melodier. – en helt igennem rolig aften.

Det er allerede blevet en tradition at den første lørdag i augusti, ja da er der sommerfest i Hakefors med kræftor korv og katareller og rigeligt at drikke.

Stor hilsen fra Kalle



Backstugan Bokelund

Förra sommaren på byavandringen i Gäddeviksås besökte vi ett gammalt torp där bara en knappt synlig grund var kvar. Gustav Karlsson berättade en intressant historia om ett hittebarn i denna backstuga.

För en månad sedan fick jag ett mejl från Ann-Britt Fritiofson som har sina rötter i Bokelund. Hon söker information om sin släkt och ni kan läsa om den här nedan.

Björn

Jag håller på med lite släktforskning om min mormors härkomst. Hon hette Anna Petrina Larsdotter och är förmodligen känd i trakten som hittebarnet hos Ingrid Johannisdotter på Bokelund i Gäddeviksås.



Dammstu-Ingrid, Ingrid Johannisdotter från Bokelund

De nämns som du säkert vet bl a i en skrift ”Ägare och boende i Gäddeviksås”. För några år sedan besökte jag och min man Gäddeviksås och fick hjälp av Gustaf och Elin Karlsson att hitta ruinerna av backstugan Bokelund. Ett stort tack till dem. Vi har sedan försökt få lite mer uppgifter, om min mormor Anna verkligen är Ingrids dotterdotter. Hon sa i alla fall så, medan hon levde. (Hon dog i Torup i Halland 1974, 88 år gammal). Hennes mamma, enligt vad hon själv sade, skulle vara Ingrids dotter, Olivia Jenny som satte sin lilla dotter på trappan hos Ingrid. Det har dock visat sig vara svårt att bekräfta dessa uppgifter. I SCB: s födelsebok över Torup står i min mammas födelsenotis att mormor är född i Ringamåla. Detta är uppenbarligen fel.

I husförhör 1888 – 1895 finns hon som hittebarn, född i Danmark 24/7 1886. I husförhöret dessförinnan 1882 – 1887 finns hon inte med. Däremot finns Olivia Jenny noterad, men struken med noteringen ”vistelseort okänd”, samt att hon flyttat 1883 från Bokelund till backstugan Moadal eller torpet Moalund. Hon återfinns dock inte noterad som boende på någon av dessa platser.



Anna Petrina Larsdotter på 1920-talet



Anna Petrina Larsdotter på 1950-talet

Hennes syster Anna Lovisa flyttade enligt samma husförhörslängd till Danmark den 16/5 1886, alltså två månader innan min mormor Anna Petrina föddes. Anna Lovisa kom åter till Bokelund 25/1 1887.

forts. Bokelund

Gustaf och Elin berättade att många från Gäddeviksås åkte till Danmark för att arbeta där. En möjlig teori som vi har är att Olivia flyttade till Danmark antingen när hon blivit med barn eller om hon blev gravid där. Då hon hade två månader kvar innan hon skulle föda flyttade systemen efter för att hjälpa henne vid födseln. Kanske tog systemen med sig den lilla flickan tillbaka till Bokelund där Ingrid fick ta hand om henne. Olivia blev kanske av någon anledning kvar i Danmark. Ingenstans efter husförhöret 1882 – 1887 har vi hittat henne.

Eller är det så att det är systemen Anna Lovisa som är min mormors mamma. Det skulle mera stämma med tidpunkterna. Mot det talar att då borde knappast flickan vara benämnd ”hittebarn” i husförhöret när modern bor i samma hushåll. Det borde stå ”oäkta dotter”.

En annan fråga som förmodligen är omöjlig att besvara är vem som är pappan. Han hette förmodligen Lars eftersom Anna bar efternamnet Larsdotter. Var kommer annars det namnet från, kan man undra.

Vårt hopp är nu att hitta Olivia i bouppteckningen efter Ingrid. Men vi har inte lyckats ta reda på när hon dog och var hon bodde då. Vi vet enligt församlingsbok att hon levde ensam och fattig 1910. Tingsås pastorsexpedition har skickat alla böcker till Vadstena och vi har ännu inte varit där och forskat. Känner du till om det möjligen finns någon som har denna uppgift så vi lättare kan hitta bouppteckningen efter Ingrid?

När Ingrid Johannisdotter och Carl Johan Magnusson gifte sig 1854 blev Carl torpare efter att ha tjänat som dräng i Kornalycke ett antal år. De flyttar in på ”Torpet under Gäddeviksås”. I nästa husförhörslängd 1854 – 1859 kallas det för ”Torpet Bokelund” och i därpå kommande benämns det ”Backstugan Bokelund”.

Vi har sett på nätet i Mieninfo att det finns mer uppgifter om Bokelund. Därför undrar vi om någon kan svara på om alla tre benämningarna syftar på samma plats. Det vore i så fall väldigt intressant att få reda på hur torpet blev den backstuga där min mormor bodde.

Allt som rör dessa personer och platser är jag självklart mycket intresserad av. Hoppas du eller någon kan bidra med något så jag kan skingra några frågetecken.

Med vänlig hälsning
Ann-Britt Fritiofson
Möllevägen 7
313 31 Oskarström
a-b.fritiofson@inkorgen.nu

PS

Tack för att du skickade ut våra frågor. Vi har redan fått lite hjälp med Olivias utresedatum till Danmark av en släktforskare i Ängelholm. Han hade i sin tur fått frågorna från någon på maillistan.

Tänk om någon har en bild på Bokelund. Det vore intressant att se hur backstugan såg ut. Det enda fotografiet vi har är det vi själva tog på resterna av grunden till stugan när vi var där med Gustaf och Elin.

DS



Heder

*Det är en heder att bli gammal
Ja, så sade min farmor ibland
Men blir man hedrad som gammal?*

*En nobelpristagare är mestadels
en gammal man
som får mottaga priset ur
konungens hand*

Vilken fantastisk heder!

*Heder åt Ingvar Kamprad
som är känd världen över
för sina billiga och praktiska
möbler*

*Stor begåvning är inte allom givet
men kommer säkert när man äldre blivit*

(text och bild Karin Cederqvist)

Hänt i Bygdegården ...

Loppmarknader under sommaren och i samband med konstrundan. Tack alla ni som hjälpte oss att dra iland dessa projekt. Det är mycket arbete men också väldigt roligt. Man träffar och pratar med många, en del kommer långt ifrån. Några av besökarna hade haft anknytning till trakten som barn, gått i Källehults skola och ville återse bygden och visa familjen var de växt upp. Sådana besök och pratstunder ger så mycket positivt det blir en riktig kick. Trots detta har styrelsen bestämt att vi inte planerar någon loppmarknad nästa konstrunda. Om några andra är intresserade att organisera den så är det fritt fram. Vi i föreningen planerar att servera kaffe med våfflor och bjuda in lokala slöjdare att visa sina alster. Loppmarknaderna har inbringat ca. 14.000 kr. till vår bygdegård. Detta tack vare er generositet.

Sikfesten ägde rum igår. Vi har städat idag och diskuterat hur vi gör i fortsättningen. Vi bestämde att vi fortsätter traditionen även nästa år. Alla var nöjda och flera sa att det var den roligaste festen på länge. Det är nog lite exotiskt att äta sik, speciellt för dem som inte växt upp med det. Maten var underbart god och musiken toppen. Tack Eva, Birgitta, alla fiskare och festfixare!

Styrelsen i bygdegårdsföreningen / *Gun Ihlström*

Efterlysning: en tomt

Våra holländska vänner (familj på 3 personer) önskar att köpa en tomt för att bygga en sommarstuga på.

Kontakta

Kent Johansson

Tfn 0459-851 44, 070-58 99 778

Naturrutan



Jan Roelf har sett och fotograferat vildsvin som simmade i Mien och ovan en bild från Mieån.

Glöm inte Jans bildvisning i Bygdegården den 16 januari kl 19:00.

Heartbreak Hotel



Det var fullsatt i Bygdegården i Gäddeviksås med folk från när och fjärran när Regionteatern visade Heartbreak Hotel. En rolig föreställning som också innehöll flera evergreens. Ferdinand fotade scenen i väntan på skådespelarna



Johan Gustaf Jonasson

I början av 1900-talet arbetade en lärare, Johan Gustaf Jonasson, i Gröntebody skola. Enligt vad min mor berättade var han sträng, allvarlig och krävande. Jag har fått låna ett par av hans efterlämnade anteckningsböcker med sirligt ritade kartor över gårdar, byar och socknar m.m. Björn har skannat en del av detta material och ni kommer då och då att få lite smakprov på detta. En av mannens döttrar, Hanna Pettersson, bodde i Midingsbråte och arbetade som slöjdlärare bl.a. i Gröntebody. Hennes dotter Anne-Mari har lånat sin morfars skrivböcker till oss för att vi ska kunna få del av dem i vår tidning. Här berättar Johan Gustaf Jonasson (f.1863) om julfirande på gården Hessleholm, strax söder om Urshult: /Gun

” Jag vill med några ord berätta hur julen firades i mitt barndomshem. Förberedelser till julen börjades några veckor före jul med vävnader, ty om möjligt skulle varje medlem i familjen hava något nytt i kläder till julen. Det sades att den som icke fick någon ny klädespersedel till jul måste sitta på huggkubben julafton. Malt måste man hava för att brygga julöl. Stundom köptes en kappe malt eller mältes korn i en balja (man hällde vatten på kornet och övertäckte detta samt ställde baljan i närheten



av spisen för att kornet skulle behålla värme. När detta började gro torkades det i bakugnen och därefter maldes det på en hemkvarn. Ett par dagar före jul skulle detta bryggas. Då julbaket utfördes bakades särskilt lever (S) till oss barn och även till far. Dagen före julafton var det en brådska för fruntimren med rengöring i rummen,

av spisen för att kornet skulle behålla värme. När detta började gro torkades det i bakugnen och därefter maldes det på en handkvarn. Ett par dagar före jul skulle detta bryggas. Då julbaket utfördes bakades särskilt lever till oss barn och även till far. Dagen före julafton var det en brådska för

fruntimren med rengöring i rummen, golv, dörrar, bord och stolar skurades, muren kritades med mera sådant vilket varade till långt in på natten. Följandemorgon, julafton, måste alla tidigt upp. Den som först vaknade sa till de övriga ”Lycka till ena goa jul” Som skulle besvaras med: ”Gu give oss då” Innan dagsljuset inbröt måste gardinerna för fönstren vara upphängda, vägghukarna, takduken och julbrevet vara uppspikade, vilket senare var bror August och min syssla.

När detta var gjort skulle frukosten ätas. Då skulle julosten skäras. Vår syssla var sedan på förmiddagen att hugga ved, som skulle räcka över största delen av helgen samt hämta färskt granris och finhacka det. Det skulle strös på golvet varje morgon under julen. Var det möjligt skulle allt arbete vara undanstökat till middag. Men fruntimren hade ännu en del att ordna med även på eftermiddagen såsom att putsa kaffekitteln, ljusstakar o.s.v.

I skymningen eller något förut skulle vi alla rentvättas (tvättas i huvudet). Detta skulle mor göra på oss alla och därefter ombyttes kläder. När detta var gjort kom mor fram med julleverne till far och oss pojkar. Därefter slogs bordklaffen upp på slagbordet och så lade vi upp våra julhögar på bordet. Någon gång hade vi fått jullevar av någon grannkvinna. Så lades julleverna ovanpå den tolvhålakringlan och därpå en liten fyrkantig ost som vi fått av mor och överst ett äpple. På framsidan av julhögen ställdes vetebrödsbilderna, som vi fått av far, mor och syskon. Dessa voro formade som gubbe, fru, häst, hjort, gris, flickan i det gröna o.s.v. Det var en glad kväll för oss barn. Särskilt fägnade oss bilderna på julbrevet som jag besåg från det första till det sista flera gånger om dagen. I skymningen tändes julljuset, dricksflaskan med juldrickat sattes på bordet och mor satte fram kvällsmaten, som i allmänhet bestod av siktbröd, smör, ost, lutfisk, kokt fläsk och vit gröt. Därefter ställde sig alla familjemedlemmarna framför det dukade bordet och den yngste läste högt bordsbönen: Allas ögon lita till dig m.m Sedan satte vi oss till bords. Efter maten lästes bönen: Tackom Herran Sedan framtofs psalmböcker till var och en och så lästes aftonbönen, juldagens evangelium samt sjöngs Var hälsad sköna och sist sjöngs Ack Herre Jesus hör min röst.

Då andaktsstunden var slutad går någon av oss ut för att ge kon ett gott foder hö, en annan strör granris på golvet för följande dag ty på juldagen skall intet uträttas, maten skulle stå på bordet sådan som den lämnades julafton, ingen mat lagas, djuren icke vattnas förrän Annandags otta. Ljus skulle brinna hela julnatten. De som skulle bevista julottan i kyrkan måste begiva sig åstad kl. 3, ty klockan 4 började gudstjänsten. Varje besökare under julhelgen skulle ha någon förtäring, om intet annat så åtminstone ett glas dricka, annars bar han ut julen.

Johan Gustaf Jonasson forts.

Gun berättade ju om att Johan Gustaf var sträng som lärare. När man ser hans nästan pedantiskt noggranna arbeten kan man kanske tänka sig hans frustration över slarviga och okunniga ungar.

Sveriges häringar år 1916

Sundbyberg stad	Stockholms län
Lidingö stad	"
Nynäs hamn	"
Saltsjöbaden	"
Årskund	"
Malmköping	Nyköpings län
Kungör	"
Hallsberg	Örebro län
Leffe	Karlstads län
Höpparberg	Fala län
Barrlänge	"
Arvsta stad	"
Valdemarsvik	Lindköpings län
Grästorp	Skaraborgs län
Vara	"



Tyvär så ger dessa skannade och svartvita kopior inte rättvisa åt Johan Gustafs ibland färglagda kartor och tabeller. Några lägger kanske Agneta upp på webbsidan i färg.

Vet du att Urshults kyrka som firar 200 år 2008 är 194 fot lång utvändigt och 72 fot bred invändigt och att tornet är 84 fot högt?

Jag, Gun och Agneta har dessa skannade filer så om någon vill ha något enstaka blad så går det att fixa.

Vad som finns ser du till höger.

Björn

Innehåll

Europas stater	1	Karta över Jönköpings län	37
Sveizias städer	4	Karta över Urshults socken	48
Sveriges häringar år 1916	7	Karta över Skaraborgs län	51
Loca- och betalkontrollen (kort)	10	Urshults socken och dess kyrka	52
Norlands städer (karta)	11	Avskrift av Urshults storn kyrkbok	53
Världskartans storlek	13	Kyrkbokender i Urshult	54
Sveizias läns storlek	14	Färdsamma namn mm. i Urshults socken	56
Bronsborgs läns sockenstorlek	15	Matricul över Långs stift	57
" " "	16	Folkmängdstatistik för Urshults socken	61
Europas stater storlek och folk mängd	18	Avstånd från Urshult till ömga socknar	65
Karta över de kommuner som		Julen i mitt beredningshem	92
tillhöra Urshults kyrksödra	19		
Katolska stiftets socknar	20		
Karta över Skaraborgs län	21		
Karta över 1/6 mant. städer	23		
" " "	22		
" " "	24		
Karta över socknerna i Skarab. län	25		
Jönköpings län socknar	34		
Karta över Jönköpings län socknar	36		



Händer runt Mien

December:		
Onsd 5/12	19:00	Visans Vänner har julfest i Bygdegården i Gäddeviksås. Det serveras gröt, skinksmörgås och kvällens överraskning.
Sönd 9/12	15:00	Årsmöte Midingsbygdens IF Bygdegården Gäddeviksås
Sönd 9/12	16:00	Välkomna till MIF:s Julfest Vi sjunger in julen tillsammans med Alf och Laila. Glögg, kaffe, pepparkakor, hemlagade lussekattor serveras. Lotterier och skinkgissning.
Januari:		
Onsd 16/1	19:00	Mienbygden från ovan” Temakväll i Bygdegården. Jan Roelf Sikkema visar bilder från helikopterturen i höstas. Samtidigt får vi chansen att höra lite historier från och om bygden. Kaffeservering.
Februari:		
Fred. 1/2		Manusstopp Mieninfo nr 1/08. Aktiviteter i mars, april och maj år 2008. Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att hända. Skriver du på dator: skicka då gärna på diskett, cd eller e-post.
Onsd 6/2	19:00	Visans Vänner träffas på Café Pärlan i Ryd Fika som vanligt.

Hemsidan för Miens FVO är nu registrerad

Hemsidan är ett utkast, och det återstår mycket arbete. Bl a skall texten finnas på engelska och tyska.

Det är tacksamt om vi får respons på innehållet, felaktigheter eller annat.

Mejla under rubriken "kontakta oss" eller ring undertecknad på 0459-851 52.

Adressen är alltså: www.miensfvo.se.

MVH

Erik Melander

Ett önskemål

Mien rundt på cykel med en beskrivelse af ruten och karta

Gode små og stora badpladser omkring Mien, eventuelt med karta

Mange venlige hilsner

Kim Salskov-Iversen Grönadal

Vi i Miengruppen (läs Annika) har ju börjat lite med turistinformation i bygden. Kanske detta kunde ligga i den linjen. Men det krävs väl att någon tar tag i det. Någon som vill?

/Red.