

Mieninfo



Nr 1/07 mars, april, maj 2007

Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.miengruppen.se

Reflektion

Man gick därhemma i lugn och ro
man klappa sin häst och mjölka sin ko.
Då kom det en storm
med kraft så enorm
att knappt därhemma man sen kunde bo.
Ja, Gudrun var en förskräcklig ragata
med henne gick det ej alls att prata.
Hon tog våran el
vårt vatten och tel.
Henne kunde man verkligen hata...

Återigen vi drabbats – nu av Per
som var argsint, vresig, sur och tvär.
Träden de knäcktes
och hustaken bräcktes.
Ja, fy, vad han ställde till med besvär!
Men låt oss nu hoppas och tro
att stormarna lagt sig till ro
och ej börja tjuta
när nu vi vill njuta
av vinter, vår och frön som skall gro!

Ingemar Wrele

Till er alla,

från oss alla boende runt sjön Mien.

Ett stort varmt tack till alla som engagerat sig för att hålla vägarna fria från Pers stormfälda skog, samt till de personer som sett till att vi äntligen fått vägen lagad.

Annika/Miengruppen.

Info

I år skall vi göra ett försök att hålla våra turister och andra som passerar genom vårt område informerade om vad som händer vid Mien och i dess omgivning.

Det kommer att ske genom bl.a. informationsblad på olika språk m.m. Dessa kommer att finnas tillgängliga hos Annika och Bertil i Y. Källehult samt att det dessutom kommer att finnas information om ev. ledig rum/hus, ställen att campa/övernatta på, badplatser, öppettider, evenemang, konst, musik. I stort sett, vad som rör sig i trakten.

Tillgänglighet för broschyrer och info kommer att finnas från april till oktober.

Se Miengruppens logga utmed vägen.

Är det någon som vill ha ut någon information?! Titta förbi, ring 0459-850 11, 0708-32 07 72 eller skicka ett mail: ugtserv@europe.com

Annika/Miengruppen



Grönteboða skola

Vad roligt det är med gamla skolfoton. Och det kommer man säkert att tycka om 20 eller 30 år också så fram med foton tex från de sista åren i Källeholt skola och låt alla ta del av dom i nästa nummer.



Grönteboða skola 1943 klasserna 2-4-6 med lärare Gösta Nordström

Övre raden: Eva Johansson, Inez Nilsson, Signe Bengtsson, Ester Einarsson, Olle Nordström, Erik Karlsson.

Andra raden: Stig Fröberg, Ivar Johansson, Egon Einarsson, Kerstin Mattson, Ingeborg Johansson, Ulla Johansson, Rut Johansson, Lars Johansson, Gustav-Adolf Johansson, Alf Nordström, Stig Einarsson.

Nedre raden: Vaine Einarsson, Gunnar Karlsson, Egon Karlsson, Torsten Johansson, Rune Håkansson, Maj-Britt Einarsson, Gustav Karlsson, Stig Johansson, Rolf Nordström, Åke Gunnarsson, Harald Nilsson.



Grönteboða skola 1949 klasserna 3-5-7 med lärare Sigurd Johansson

Eleverna är uppräknade framifrån och bakåt i bänkraderna med början längst till höger. Observera uppdelningen av pojkar och flickor.

Till höger: Svea Johansson, Kerstin Lindblom, Anna Karlsson.

Andra raden: Gunvor Karlsson, Ulla-Britt Olsson, Ulla Fröberg, Karin Eriksson, Stina Karlsson.

Tredje raden: Eskil Lindblom, Bengt Karlsson, Egon Karlsson, Åke Karlsson.

Till vänster: Allan Nilsson, Alf Fröberg, Rune Håkansson, Gustav Karlsson, Stig Johansson.

Hoppas alla namn är rätt och rättstavade, hör av dej annars så korrar vi i nästa nummer/Red.

Angående bygdegården.

Jag efterlyser fortfarande förslag på vad som ska hända i Bygdegården. Ett tips kom efter förra uppropet. Just nu pågår en kurs i linedance. Vi blev tyvärr inte så många som vi hoppats, men kursen går ändå. Kom igen med fler förslag !

Kom gärna till bygdegårdsföreningens årsmöte den 10 april kl. 18.30 Jag har hört att det finns de som inte vill besöka årsmötet av rädsla att bli invalda i styrelsen, men sådant sköter

valberedningen, alla val måste vara förberedda långt före årsmötet. Kom gärna och lyssna och kanske har du något du vill föra fram. Vi bjuder på kaffe.

Angående årsmöten så har jag tittat i gamla protokoll från bygdegårdsföreningen. Det äldsta jag hittade är årsmötet 1962 och alltså 45 år gammalt. Kanske intressant för er som bodde här då och lite kuriosa för inflyttade.

/ Gun Ihlström

Protokoll vid årsmöte med Midingsbygdens Byggnadsförening i Bygdegården i Gäddeviksås den 18 mars 1962.

1. Mötet öppnades av styrelsens ordförande August Johansson som även utsågs att leda förhandlingarna.
2. Till justeringsman för dagens protokoll valdes Erik Nilsson, Grönadal och Torsten Nilsson, Gäddeviksås.
3. Mötet förklarade att kallelse till årsmötet kungjorts i laga ordning.
4. Styrelseberättelse, räkenskapsutdrag och balansräkning föredrogs och godkändes.
5. Revisionsberättelsen upplästes och lades utan anmärkning till handlingarna.
6. Åt styrelse och kassaförvaltare beviljades ansvarsfrihet för det gångna årets räkenskap och förvaltning.
7. Beslöts att antalet ledamöter och suppleanter skall vara oförändrat 10 + 4.
8. Omvalda i styrelsen blev Ivar Johansson G-ås, Ture Håkansson, Grönadal och Nils Karlsson, Yttre Källehult samt nyvaldes Lars Johansson, Midingsbråte efter August Johansson dito som avgick ur styrelsen av vilken han varit ordförande sedan 1948 eller i 14 år.
9. Styrelsuppleant omvaldes Gustav Karlsson G-ås och Rune Bengtsson, Midingsbråte.
10. Revisorer omvaldes: Knut Nilsson och Torsten Nilsson båda från Gäddeviksås.
11. Beslöts att till Karl Gustavsson Gäddeviksås för upplåtande av parkeringsplatsen betala en årlig hyra av 100 kr. och bredda vägen till 5 meter.
12. Beslöts att årligen påföra ett lass grus å vägen ner till sjön Mien
13. Beslöts att biografen skall fortsätta ännu en säsong från den 14 sept. till 1 april
14. Beslöts att ett väggfast bokskåp som inrymts i kaféet skall betalas av föreningen och skall SLS sedan betala en årlig hyra som senare bestäms.
15. Vid det efterföljande kaffesamkvämet avtackades den avgående ordföranden för allt det myckna arbetet som han har utfört för föreningens bästa och själv önskade han föreningen fortsatt framgång.
16. Vid styrelsesammanträde utsågs till ordf. Lars Johansson, v.ordf. Hilding Gustavsson, kassör Ivar Johansson och till sekr. Knut Mattsson.

Justerat
Torsten Nilsson, Nils Karlsson

Vid protokollet
Knut Mattsson, sekr.

Gustav från Hässelby Strand och Vitorino från Angola

Två killar i samma ålder, båda 16 år, men med helt olika liv –eller finns det ändå gemensamheter? Gustav som växer upp i en s.k. vanlig svensk stad i det ”skyddade Sverige” och Vitorino från en helt annan kontinent, från Afrika, med helt andra politiska och sociala förhållanden. Vad kan dessa två killar ha gemensamt och vad har vi egentligen med dem att göra?

Vitorino lever i ett litet, vitt och avlångt hus med blå dörrar. Här har han ett litet svalt rum som är ganska mörkt. Där sitter han på sin säng och vid fotändan står en stereo som är ljudlös p.g.a. att strömmen på eftermiddagarna är avstängd. Inte förrän klockan sex på kvällen slås den på. På stenväggarna hänger kläder på tork. Det angolanska kriget ligger en tid tillbaka och i hans hemstad Kuito vittnar kulhålarna i väggarna om det.

-Krig är helt fruktansvärt på det sättet. Det splittrar så många familjer. Jag vill helst inte tänka på allt hemskt som har hänt här, jag brukar försöka tänka på fredsdagen i stället. Det var den bästa dagen i mitt liv, berättar Vitorino.

På barnhemmet har Vitorino bott så länge han kan minnas. Tillsammans är de sjuttio föräldrarlösa barn. Vitorino var liten vid den tiden han förlorade sina föräldrar och för liten för att kunna sättas in som barnsoldat i kriget. Därför hamnade han här på Kasalaj. Många av barnen som kom hit hittade sina föräldrar igen. Men Vitorino har ändå syskon, inga biologiska som han känner till, men alla andra på hemmet är hans syskon. Det känns säkert skyddande och hoppfullt för honom att ändå ha fått en familj.



Så här fortsätter Vitorino nästan viskande: "Det enda jag vet om min identitet är mitt efternamn- Mutunda." Någon har sagt det till dem som tog mig till barnhemmet. Jag vet inte vad som hände med mina föräldrar den dag vi kom ifrån varandra, men alla barn som var ensamma kvar på gatorna togs om hand av regeringen och fördes hit. Namnet Vitorino fick jag här och min födelsedag blev det datum jag kom hit. Jag vet inte om jag har några syskon. Jag vet inte vilken stad jag kommer ifrån eller var jag är född. Man jag tänker inte så mycket på det längre... på att jag inte vet... Det är så svårt att försöka minnas sina föräldrar när man inte har några ansikten att tänka på. Svårt att minnas något alls när man inte har några bilder att minnas till. Jag har mitt liv här nu och har haft det så länge jag kan minnas. Min familj och mina vänner finns ju här. Jag är lycklig, livet här är underbart."

Mot slutet säger Vitorino om sina föräldrar:

- Jag hade älskat att vara tillsammans med mina föräldrar,. Det finns en liten sak som jag har tänkt sedan jag var liten. Nu tänker jag inte den så ofta, men ända..Då tänker jag att jag är en del av en riktig familj och gör sånt som riktiga familjer familjer gör. Mamma går och köper mat och pappa skulle gå till jobbet och på eftermiddagen skulle vi alla vara tillsammans. Pappa och jag skulle spela fotboll.

Det känns i hjärtat, när man gör ett försök att sätta sig in lite i Vitorinos liv och jag hoppas att framtiden kommer att kunna skänka honom åtminstone lite av det han önskar sig mest.

Gustav är en svensk blond kille med nyfikna ögon som ser en hel del genom sina glasögon. Han är en baddare på att hantera sin rullstol och överträder säkert alla hastighetsbegränsningar som skulle kunna råda inne i en bostad. Film och böcker är hans liv och videokassetter staplar sig i hans vita bokhyllor. Gustav föddes med sitt handikapp som uppstod av syrebrist, antingen under graviditeten eller vid själva födelsen, och även fast han inte känner till något annat sätt att röra på sig, slutar han aldrig att hoppas på att han någon dag ska kunna stå och gå som många andra. Samtidigt tycker han att det verkligen är ledsamt att många stigmatiserar honom som en handikappad person och inte ser så mycket av hela hans personlighet. Om det säger han själv:



- Det finns säkert hundratusen dåliga saker med att vara handikappad, men inget är så pass dåligt så att folk behövde dalta med mig. Jag tycker inte synd om mig själv så det borde ingen annan heller göra. Men det innebär inte att jag är nöjd och belåten med att vara rullstolsburen. Det har snarare blivit svårare att acceptera med åren. Eller... accepterar det gör jag ju, eftersom jag lärt mig leva med det. Men jag är fortfarande jävligt missnöjd alltså. När jag var liten trodde jag att jag skulle lära mig gå. Man är så enfaldig som barn. Jag förstod inte att min cp-skada innebar att jag skulle sitta i rullstol i hela livet. Det kanske låter svårt, men jag tror inte att det finns någon handikappad som inte önskar att han var helt frisk. Jag accepterar att det inte går att göra något åt mitt handikapp, men jag hoppas att forskarna hittar en ny teknik som hjälper. Notera skillnaden!

De handikappade vill komma ifrån bilden att man är hjälplös för att man är handikappad. Gustav kommer ihåg en aktion som Förbundet Unga Rörelsehindrade utförde. Kronprinsessan Victoria hade meddelat att hon hade startat en fond för att de handikappade skulle få en meningsfull fritid, men det dröjde inte länge innan förbundet svarade att de också hade startat en fond för att ge kronprinsessan Victoria en meningsfull fritid. Men samtidigt pekar Gustav på att de flesta vill väl. Själv tror han att många blir rädda när de står inför en ny situation och inte vet hur de ska göra.

Förutom det bidrar säkert också samhället med bilder av den ”perfekta människan” som bl.a. utgår från t.ex. medierna till att det personliga och individuella raderas bort. Ansiktsmasken blir viktigare än det verkliga ansiktet och den som inte uppfyller kraven på masken hamnar utanför. En kyla breder på det sättet ut sig i samhället och inom oss själva.

Gustav sitter i sin trädgård, där vita trädgårdsmöbler står. Ett gulvitt parasoll skänker skugga en het sommardag, måsar och motorbåtar skriker sig framåt över vattnet. En mås sätter sig på familjegrillen och mitt i denna scenen sitter Gustav och referar till filmen ”X-men” som befattar sig med människors rädsla för det okända. Människan har alltid varit rädd för det hon inte förstår.

Men hur ska människan bana vägen till förståelse? Kanske genom att lyssna till varandra och ge varandra tid och tolerans där den behövs.

Vitorino och Gustav är för många av oss kanske undantag, men deras gemensamhet med varandra ligger i att de kämpar som barn/ungdomar för sina rättigheter att kunna få leva helt enkelt som människor i sin helhet. Deras omständigheter är särskilt svåra. Deras gemensamhet med oss ligger i att rättigheterna berör oss alla – Vitorino, Gustav, dig och mig...nu idag.

(Literatur: Unicef; Vår förbannade rätt, Atlas 2004)

Boel Cederqvist



Gudrun och Per

***Strömlös, sömnlös, storm ute
ringde till Eon, telefonen ljudlös och tyst
Mobilen säger ej ett knyst***

***Vänlig granne kommer med vatten
handlar hem bröd, mjölk
och mat till katten***

***Tänder min kära, gamla vedspis
Gudrun har kommit i repris,
tar med sig stormen Per
som ställer till med ett fruktansvärt besvär***

***Vad ska den nästa stormen heta?
Kanske Oskar, Vindfrid eller Margareta***

Karin Cederqvist (text och bild)

Axel i Bygdegården

Vi trotsade snö och hårda vindar, vi kom till fots och i bil till Gäddeviksås bygdegård på kvällen lördagen tjugonde januari.



Ute var det mörkt och kallt, inne ljust och kaffedoftande, och mitt i salen stod Tingsryd Spelemän för att spela och berätta om "vår" Axel Sjölander, spelman och skomakare från Grönadal. Det blev en kväll med hög "mysfaktor" för oss ca 40 personer som var där, med många glada skratt, fötter som stampade takten till låtarna och flera fina minnen allteftersom Stephan Elg guidade oss genom spelmannens liv.



Tack till Tingsryd spelemän för att ni spelade, och tack till ni som kom och lyssnade. men, hörni, nästa gång kan vi väl dansa också för åtminstone jag hade svårt att sitta still!

Agneta

Det var en fin aften med spillemandsmusik – jeg tog nogle billeder, som du måske kan bruge til næste nummer af mieninfo.

Hilsen fra Kalle i Hakefors

Konstsymposium.

Tingsrydgruppen som bland andra Christer Lieberath och jag är medlemmar i arrangerar varje år ett konstsymposium i Tingsryd. I år går det av stapeln vecka 20 alltså vid Kristi Himmelfärdsveckan. Symposiet är förlagt till 2 ställen i Tingsryd dels på Korrö dels på Sjörup i Gäddeviksås.

På ett sådant här symposium träffas konstnärer och andra intresserade från olika ställen och jobbar tillsammans, vidareutbildar sig, knyter kontakter och har roligt.

Vi brukar ha konstnärer förutom från olika ställen i Sverige också från Tyskland och Schweiz. I år är även några konstnärer från Holland anmälda.

På Korrö är det mest måleri och här i Gäddeviksås jobbar vi med skulptur och konsthantverk. Kurser och utbildningar har vi också mestadels i Gäddeviksås. Vi har haft svetskurser, gipskurser, kroki mm. Vissa gamla återkommer och andra nya tillkommer varje år.



I år kommer vi i Gäddeviksås också att jobba med ett tema kallat "Rörelse i Konsten". Vi försöker att bygga en

skulptur eller installation på temat. Kanske i trädtopparna med hjälp av våra flygande holländare.

Det är inte bara professionella

konstnärer som deltar. Det är flera amatörkonstnärer och sådana som bara är intresserade som medverkar på olika sätt. Förra året hade vi besök av några lärare som var på en minikurs och ett gäng aktiva seniorer som gjorde ett studiebesök. I år kommer troligen ett antal elever från Dackeskolan att medverka.



Om du själv är intresserad så är du också välkommen. Antingen bara kolla in vad vi gör eller kanske själv vill delta på något sätt. Kanske är du med i en konstförening som vill göra ett studiebesök, gå någon kurs eller på något annat sätt medverka. Hör av dej då till Christer eller mej.

NL-sidan



Här det holländska järn.. förlåt trögänget



Angelo har fått nog av skogen och tar fjällsemester med övernattnig i det fria.

Besök från Nederländerna. Om vi får fler holländare bosatta i bygden beror mycket på tillgången av bostad berättar Jan Roelf. Jobb fixar dom ju själva men att hitta något att hyra verkar stört omöjligt i vår bygd. Så har du något att hyra ut så hör av dej. Bättre hyresgäster kan du knappast få.



MÄTNINGAR GJORDA PÅ SJÖLIDEN
I MIDINGSBRÅTE 2006.

| MÅNAD | TEMP. | | BAROMETER | | NEDERBÖRD | | | | NEDER- BÖRDS- DAGAR PÅ MÅNAD | KOMMENTAR | |
|----------------|-------|------|-----------|-------|-----------------|-----|-------------------|-----|--|---|--|
| | MIN | MAX | LÄGST | HÖGST | MAX/DAG REGN | SNÖ | PER MÅNAD REGN | SNÖ | | | |
| JANUARI | -17,8 | 5,1 | 1000 | 1042 | 4,0 | 8 | 7,0 | 8 | 4 | 29. MIEN FROSEN. 19. -20. SNÖ | |
| FEBRUARI | -12,0 | 5,1 | 987 | 1029 | 6,0 | 14 | 10,0 | 57 | 12 | | |
| MARS | -22,0 | 10,1 | 991 | 1032 | 8,0 | 12 | 20,0 | 38 | 9 | | |
| APRIL | -2,0 | 14,3 | 994 | 1020 | 12,0 | 3 | 87,0 | 3 | 17 | 14. MIEN ÖPPEN | |
| MAJ | 3,3 | 24,3 | 990 | 1030 | 12,0 | 0 | 76,0 | 0 | 15 | 25. ÅSKAR | |
| JUNI | 4,0 | 30,3 | 1006 | 1026 | 12,0 | 0 | 29,0 | 0 | 7 | | |
| JULI | 9,9 | 31,8 | 1006 | 1028 | 29,0 | 0 | 43,0 | 0 | 7 | | |
| AUGUSTI | 7,7 | 26,0 | 997 | 1013 | 32,0 | 0 | 199,0 | 0 | 20 | 1. 2. 3. ÅSKAR 11. -12. ÅSKAR 29. -30. ÅSKAR | |
| SEPTEMBER | 6,1 | 21,9 | 999 | 1022 | 14,0 | 0 | 43,0 | 0 | 6 | 70. ÅSKAR | |
| OKTOBER | 1,0 | 17,1 | 900 | 1033 | 19,0 | 0 | 119,0 | 0 | 19 | 7. ÅSKAR | |
| NOVEMBER | -5,0 | 12,5 | 990 | 1026 | 13,0 | 3 | 86,0 | 3 | 14 | | |
| DECEMBER | -3,7 | 10,1 | 989 | 1033 | 12,0 | 0 | 96,0 | 0 | 16 | | |
| TOTAL PER ÅR → | | | | | | | 815,0 | 109 | 146 | REGN I mm SNÖ I cm | |

Vädret i tabellform enligt Ferdinand förra året

Vädret i verkligheten i år. Stormen Per 14:e januari, samt lite övning i Holländska
Text och foto: Jan Roelf



Det värste var att mobilen och fasta telefonen inte fungerade, ingen visste någonting och många sökte efter varandra. Ingen visste var man redan hade sågat eller var kollegor och maskiner var. Men det gick bra ändå till slut..

Gäddeviksås
bild tagen från huset mot söder

foto gemaakt vanaf het huis naar
het zuiden

Het ergste was dat de mobiel en de vaste telefoon niet werkte, niemand wist iets en veel mensen zochten elkaar. Niemand wist waar al gezaagd was of waar kollega's en machines waren.. maar het ging toch goed uiteindelijk...



Händer runt Mien

Mars

- Lörd. 3/3 Bastun är öppen i Bygdegården, Gäddeviksås varje lördag hela våren. Damer 14.00-15.30. Herrar 15.30-17.00
- Onsd. 7/3 18.30 Årsmöte och sångstund: Ryd-Midingsbygdens Visans Vänner i Bygdegården Gäddeviksås
Kontaktperson Gun Ihlström 0477-15080
- Torsd. 15/3 19.00 Församlingsafton i Bygdegården Gäddeviksås.
Prosten Ulla Karlsson Hovmantorp berättar om sina resor i Afrika. Det blir servering, paketauktion till förmån för Lutherhjälpen. Tag med paket!
John Nilsson visar film.
Arr: Tingsås församling / Lars Aldén 0477-555 70

April

- Onsd. 4/4 19.00 Visans Vänner
Café Pärlan i Ryd
- Tisd. 10/4 18.30 Bygdegårdsföreningen och Miengruppen har årsmöte i Bygdegården.
Fika ordnas. Välkomna!
Gun 0477-15080 Bygdegårdsföreningen
Bodil 0459-85121 Miengruppen
- Lörd. 14/4 18.30 MIF:s vårfest. Buffé med dans. Trubaduren Anders underhåller
Anmälan senast 8/4 till Peter 0459-85061, Magnus 0459-85029 eller till Jörgen 0459-82017
- Lörd. 21/4 Tid meddelas senare Med MIF till Rügen
För medlemmar och övriga i mån av plats
Anmälan snarast till Peter 0459-85061 eller Jörgen 0459-82017
- Torsd. 26/4 19.00 Fiskestämma i Bygdegården Gäddeviksås.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Kaffeservering. Välkomna
- Månd. 30/4 20.00 Valborgsmässaöld. Midingsbråte badplats
Sedvanligt program



Händer runt Mien

Maj

- Tisd. 1/5 Manusstopp Mieninfo nr 2/2007
 Aktiviteter under juni, juli och augusti
 Om Du skriver på dator skicka gärna via e-post eller
 skicka en diskett eller cd.
- Onsdagar 18.00-19.00 Fotbollsträning för barn på Hagavallen
2,9,16,23 Kontaktperson Peter 0459-85061
30/5
- Onsd. 2/5 19.00 Visans Vänner
 Bygdegården i Gäddeviksås
- Vecka 20 Tingsrydgruppens konstsymposium på Sjörup. Björn 0459-851 43
- Onsd. 30/5 18.30 Visans Vänner
 Vi sjunger in våren!
 Hembygdsstugan, Ryd
 Tag med picknic-korg

Ljud, text och bild igenom luften och i bladet

Under knappt en månad fick vi i bygden låna en **satellitlefon** för nödsituationer. Detta var en lånetelefon men kommunen planerar att köpa in ett 10-tal telefoner. Det har varit lite diskussion om var dom skall vara placerade, centralt i tätorten eller ute i byarna. Miengruppen har i brev till kommunen ansökt om att få ha en telefon i bygden eftersom vi knappast i en nödsituation har någon nytta av den om den är placerat tex i kommunhuset. Pga av stöldrisk och att den alltid måste vara laddad så är vår tanke att den normalt blir placerad i en familj som tar hand om den men vid en krissituation överförs telefonen till bygdegården.

Fortfarande är det lite si och så med **bredbandanslutningen** i bygden. Några har fått det att funka och då fungerar det bra. Andra har fortfarande strul med att få bra signal. Ytterligare andra väntar och ser vad som händer. Får man bara signal så verkar det alltså tekniskt fungera bra. Problemet som de flesta har upplevt är fortfarande företaget TMB som verkar ha svårt att hantera sina kunder. Några har vänt sig till kommunens it-chef Jan Larsson för att över huvud taget kunna få något besked från företaget. Det är väl bra att kommunen får reda på vad som strular. Fortfarande gäller väl att ju fler som vill ansluta sig desto större chans att få bra service och tackning. Å andra sidan så vill vi ju se att TMB verkligen vill ha oss som kunder. Ibland undrar man ju.

Glöm inte att bidra med material till **Mieninfo**. Det behöver inte vara stora stycken. Det kan bara vara en bild med en mening som bildtext. Tänk på att vanliga enkla vardagshändelser idag kan vara av mycket stort intresse om 50 år när någon hittar ett gammalt nummer av Mieninfo. Vill du skriva **dagbok**? Vardagshändelser som sker i bygden under kanske en månad. Du behöver inte ta med alla intima eller pinsamma händelser du kan till och med vara anonym om du vill. Hör av dej till redaktionen.

Red/Björn