

Mieninfo



Nr 3 / 2005 september, oktober, november

Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143

Adress: Hakefors 3 , 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.netg.se/miengruppen

Stort tack!

Till alla som på olika sätt bidrog till att vi även i år fick ett gott resultat vid vår auktion.

Vi fick in 54 300 kr.

Pengarna försöker vi nu fördela dit, där de bäst behövs.

Midingsbråte Kyrkliga Sykrets.

Här lite info från Sven-Olof Karlborg:

Bredband

Fortfarande gäller att vi kommer att få Adsl till hösten. Pengar finns avsatta men man inväntar resultatet från en provinstallation i Kalmar.

Vissa delar av förbindelsen kommer att ske med radiolänk och det är väl detta som skall testas. Kan kanske vara värt ett par månaders väntetid för att slippa alla barnsjukdomar.

3G-masten

Som de flesta väl redan sett så är masten vid väg 29 nu på plats. Den skall köras igång första oktober enligt Vodafone som skulle komma med ett erbjudande till bygden. Vi får väl se vad det blir.

Sjötransporter

Sven-Olof eftersöker information om sjötransporterna på Mien i början av 1900-talet.

Om du har någon info, bilder eller annat så kontakta Sven-Olof på 0459-851 00.

Masten igen

Så här ser den ut om nu någon har missat den.



Nerifrån



Från gamla 29:an. Ganska hög alltså, jämför med träden.

Ut på nya äventyr!

Vem har inte en egen dröm i bakhuvudet? Kanske en dröm som gör vardagen mer spännande, som tröstar lite under jobbigare tider eller som vaggar en till sömns en regnig kväll.

Vikingen var nog också en drömmare med äventyrlust. Nordmannen som kastade en blick över sina åkrar, sitt fiskevatten och sin skog var beroende av bra skördar, fångster och jaktbyte. Han kanske kände sig för beroende ibland. Äventyrlusten satte blodet i vallningar och drog ut honom från sitt eget område till vidare vyer.

Makten lockade och skeppsbyggnadskonsten var så väl utvecklad i Norden att inget kunde hindra honom längre. Med flatbottnade skepp kunde man ta sig fram både snabbt och smidigt, och det var inga problem alls att landstiga vid alla sorters stränder. På insjöarna och floderna färdades man i kanotliknande båtar. Så det fanns olika typer av båtar.

Efter folkvandringstiden var folken på kontinenten utspridda och dåligt organiserade. De blev lätta byten för våldsamma vikingar som plundrade pälsverk och järn längs floderna i Östeuropa. Det växte fram skandinaviska handelsstationer kring floderna och man handlade med Främre Orienten som hade eftertraktade silvermynt i utbyte, men en och annan viking blev t.o.m. legosoldat eller livvakt vid ett orientalistiskt hov. De flesta vikingar levde ett fredsamt liv. En del som självständiga bönder, andra handlade med kringresande handelsmän. Det fanns livliga handelsplatser som beskyddades av kungar och härskare. Mest känd i Sverige är Birka. Klimatet i de nordliga länderna var bistert och tillgången till livsmedel kunde inte garanteras. En fuktig sommar betydde att grödan ruttnade bort på fälten.

Perioder av hunger och lidande gjorde att starka män och kvinnor svimmade, och då fick även åldringar och barn ge sitt liv för att maten inte skulle "slösas bort" på just dem. Men hungerperioder var inte så vanliga. Under bättre tider åt man gärna både kött, fisk, vilda frukter, nötter, grönsaker, bröd och korn-eller vetegröt. När man bakade sparade man en liten del av den gamla degen, som fungerade som jäst vid nästa bak.

Innan kristendomen kom till Skandinavien trodde man på asar eller vaner. I tidernas början kämpade de två gudasläkterna med varandra, men slöt slutligen fred, under vilken en del av vanerna blev upptagna i Asagård, gudarnas hemvist. Till skillnad från kristendomens Gud var asagudarna inte odödliga. Oden, stridens, vishetens och dödens gud var mest känd av alla de 24 gudarna. Han pantade sitt ena öga hos jätten Mimar för att få del av hans visdom. De religiösa festerna, bloten, leddes av präster i offerlundar (inhägnade, heliga platser i det fria). För att blidka gudarna offrades djur och ibland människor. Det offrades till årsväxten, till ljusets återkomst eller för ett lyckligt kommande år. Tron gjorde det lättare att acceptera den hårda världen vikingarna levde i. Men man glömde varken lek eller spel. På somrarna badade man i älvarna, bäckarna eller sjöarna eller spelade ett spel som liknar badminton. Var familjen rik fick man lära sig att rida. På vintern åkte man t.o.m. skridskor på polerade ben under "skorna". Pojkarna lärde sig att strida med leksakssköldar och flickorna lekte med dockor eller vävde tyg.... men kanske fanns det flickor redan då som hellre slogs? Men vem kan undersöka det?

Lit.: Fiona Macdonald, Vikingastaden,
1995

Boel Cederqvist



*Silvermånsken över Miens vatten
siken leker däri oviss om faran att nät och stekpanna väntar
Fångas, ätes med bon appetit
av mig och... katten
Nu får vi vänta tills nästa år
när delikatessen vi äter
på tallriken får
I bygdegården det då blir fest
Kul att komma dit som gäst*

Karin Cederqvist



Fotbollsträningen fotad av Ferdinand

EU-projekt Storm över Mien

Vi skrev i förra numret av Mieninfo att Miengruppen hade sökt utvecklingsstöd från Leader+. Det har nu glädjande nog beviljats en summa pengar vilket innebär att vi kan fortsätta med projektet som drogs i gång i våras efter stormens härjningar. Inledningsvis skall vi knyta ihop trådarna från enkäten och intervjuerna och kommer i erinran av Gudrun att som första punkt anordna en

Utställning den 15-16 oktober i Gäddeviksås bygdegård

Utställningen kommer att vända sig till alla, unga som gamla, och med de olika punktinslagen som den kommer att innehålla torde det finnas något av intresse för envar smak. Apropå smak, så kommer mat att vara ett av de mera permanenta inslagen och det kommer att serveras både söta och mera bastanta rätter till vettiga priser, så spara gärna aptiten tills ni kommer!

Civilförsvaret kommer att vara behjälpliga med matlagning utomhus, och deras representanter kommer naturligtvis också att svara på frågor av allehanda slag. En järnhandel kommer att ställa ut nyttiga saker att ha hemma i samband med strömavbrott. Reservkraftverkdjungeln visade sig bl.a. vara väldigt svår att ta sig igenom när det gällde, där behövs information.

Telia, Kreab och Sydkraft kommer var och en att ha olika inslag i form av information, uppdatering mm. Vad som hände i januari vet vi allt för väl, det som är intressant i dag är vad som kommer att hända i morgon och framöver. Varje aktör får berätta och informera, och det kommer naturligtvis att ges tillfälle till debatt och diskussioner.

Tingsryd kommun kommer att prata om krisberedskapen, hur informationen till medborgarna fungerar och vilka lärdomar man dragit av erfarenheterna från stormperioden.

Björn Jäderås kommer att ha en el-kurs där de mindre kunniga kan få lära sig lite om vad som egentligen händer i ledningarna, hur man kan hantera små problem och vad man överhuvudtaget får hantera själv. Vi har flera aktörer på dagordningen, men i skrivande stund har många fortfarande semester och det är därför svårt att exakt ange vilka som kommer att vara representerade.

Sist men inte minst vill vi engagera barnen. Än så länge ligger planerna på skisstadiet, men de kommer i alla fall att beredas tillfälle att själva delta under utställningsperioden. Närmare information med exakta tider kommer att affischeras. **För övrigt är ni välkomna med förslag! Liksom det skulle uppskattas om ni har bilder från januaristormens förödelse och konsekvenser, berättelser, dikter, teckningar.**

Kontakta mig i så fall gärna på 0459-851 05.

Välkomna till en spännande helg!
Claire Lieberath



Smålandsgruppen

i samverkan med Leader+

Hemma hos

Axel Sjölander.

Stämman avlöpte i fint väder med ett 100-tal besökande och spelmän.

Vem har gjort målningen en pastell, på kungen väl?

Foto Björn



Från Bygdegårdsföreningen

Bastubaden kommer igång under hösten. Datum inte klart men mer info i kommande nummer.

Föreningen önskar fler vaktmästare att ingå i någon av vaktmästarlagen. Ett jättebra sätt att stötta bygden och Bygdegården.

Om du vill vara med så hör av dig till Gun 0477-150 80

Midsommar

Midsommar i Bygdegården som Ferdinand såg den.



Rapport från Hunnamåla

Vår årliga grillfest för personer med anknytning till Hunnamåla har gått av stapeln. Eftersom stormen gjorde att vägen till Gårdsgölen var oframkomlig fick vi erbjudande av Birgitta och Sten Larsson att vara vid Miens strand. Sagt och gjort! Sten ordnade att gräset blev avslaget och grillplats iordningställd. Tack för det.

På festplatsen fredagen 22 juli hängde regnmolnen tunga. Risken för regn var stor och att inga människor skulle komma men mellan kl 17 och 22 var cirka 40 personer samlade denna vackra sommarkväll. Åke Johansson berättade underhållande om träkolsframställningen förr i tiden i Hunnamåla som var omfattande. Åke beskrev också en rad profiler från förr i bygden. Muntra skratt bland publiken hördes över dessa äventyr. Under kvällen grillades, åts, dracks och umgicks vi. Inte minst att umgås är ju viktigt för boenden i vår lilla by. Lotterier inbringade pengar till bord och stolhyra.

Vi hade vad vi tycker en bra kväll och hoppas på återseende nästa år 2006.

Tack Birgitta och Sten för att vi fick vara hos Er i år.

Vi som ordnade festen

Visans vänner

Välkomna till alla trevliga viskvällar med Ryd- Midingsbygdens Visans Vänner.

Vi träffas varannan månad i bygdegården i Gäddeviksås och varannan på Bästis i Ryd. Vi sjunger och fikar

Gökottan

Och några bilder tagna av Ferdinand från gökottan i Midingsbråte.





Händer runt Mien

September:

- Lörd sönd 10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan
3-4/9 Kent, Sebastian, Christer och jag Björn
Kartor info hos Björn 0459-851 43
- Lörd sönd 10:00 - 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås.
3-4/9 Kaffeservering.
Micke, Aila och Tina 0459-850 51 ..23, ..61
- Onsd 7/9 19:00 Visans vänner träffas i bygdegården. Fika som vanligt.
- Lörd 17/9 09:00 – 13:00 Fixardagar i Bygdegården. Målning och städning inomhus och
Sönd 18/9 10:00 – 14:00 utomhus. Alla är välkomna att hjälpa till.
Kontaktperson Gun 0477-150 80
- Tisd 20/9 19:00 – 20:00 Gymnastiken börjar idag i Bygdegården och fortsätter tisdagar
under hösten.
Ledare Inga-Lill 0459-850 41

Oktober

- Lörd 15/10 11:00 – 20:00 Stormutställningen. Se separat artikel i detta nummer.
Sönd 16/10 11:00 – 17:00 Programmet inte helt klart i pressläggningen men kolla
anslagstavlor och hemsidan när det närmar sig.
Kontakt Claire Lieberath 0459-851 05
- Lörd 22/10 18:00 Visans Vänner har knytkalas i bygdegården.

November:

- Tisd. 1/11 Manusstopp nr 4 -05. Aktiviteter i december 2005 samt
januari och februari 2006.
Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att
hända.
Skriver du på dator: Skicka då gärna på diskett eller e-post.
Du kan också be Ferdinand att fota.
- Fred 11/11 16:00 Ljustöpning i Bygdegården.
Lörd 12/11 10:00 Föranmäl dig gärna till Karin Bergman 0459-850 04
- Lörd 19/11 18:30 Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås.
Boka dig redan nu hos Tord och Tea. Tel. 0459-851 46.
Obs! Anmälan är bindande

December:

- Onsd 7/12 19:00 Visans Vänner har julfest i bygdegården.
Det serveras gröt, skinksmörgås och "kvällens överraskning"