

Mieninfo



Nr 2 / 2005 juni, juli, augusti

Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143

Adress: Hakefors 3, 362 92 Tingsryd

e-post: info@bjk.g.se

webbsida: www.netg.se/miengruppen

Teatern

Så slog de åter till! Succén från förra gången med Vilhelm Mobergs Lördagskväll med "Mienbygdens teatersällskap" upprepades i år med besked. Med premiär den 5 mars och ytterligare två föreställningar spelades i bygdegården Gårdsstuga till uthyrning, en förväxlingskomedi av det mest dråpliga slaget och av en författaramatör som inte på något sätt behöver skämmas för sitt verk.



Fullsatt

Sedan succén förra gången har det inte skrattats mer och applåderats kraftigare än vid dessa föreställningar. Fantastiskt att se och höra den entusiasm och glädje som visades! Man har en känsla av att om nu regissören Irene Augustinsson haft problem, vilket hon säger att hon inte haft, har det kanske varit att "att hålla igen" aktörerna!



Rosmarie, Ingalill, Lennart, Peter, Karin och Åke



Ibland hettade det till

Kvällarna avslutades med en härlig laxsupé, som Aila ansvarade för. Serveringen sköttes av aktörerna. Publiken fick alltså tillfälle att frotera sig med de agerande (eller heter det mingla numera?) precis som vid andra stora föreställningar.

Ett stort tack till alla inblandade i såväl föreställningen som i den härliga supén!

Att det var ett led i att bekosta renoveringen av bygdegården gör det hela desto roligare. Vi ser fram mot nästa gång!

En mycket nöjd premiärbesökare/Ingegerd

Om man som Ingegerd har turen eller skickligheten att vinna inte bara en men två gissningstävlingar på premiären så fick hon som straff av oss andra avundsjuka att skriva om teatern och det gjorde hon ju bra. Hoppas även ni andra skriver en rad då och då så kanske även ni vinner något. / Red.

Den vita staden

Så blev man då inbjuden till ett dop och det är ju alltid sött och spännande, i någon kyrka någonstans, med någons stora, välklädda släkt och med ett litet barn i medelpunkten. Men det var inte lätt att komma dit och det berodde inte på att det låg i en avkrok eller att vägarna dit var ofarbara. Nej, det var långt dit och jag kunde bara komma dit med Royal Jordanian.

Min första resa till Främre Asien! Vad spännande för mig som alltid hade känt en dragning till den mystiska Orienten. Flygplatsen såg ut som vilken europeisk flygplats som helst, bara lite mer kaotiskt, men det var bara skönt att komma ifrån det välorganiserade livet i "gamla Europa". Självt blir man ju väldigt välorganiserad och lite tråkig uppe i Norden. Vi blev hämtade av Pier från Jordanien, som annars bor i Tyskland och jobbar på en bank i Frankfurt. Han var pappan till barnet. Bilen var liten, men med mycket skratt och funderingar lyckades vi till slut att stuva in oss i bilen. På parkeringsplatsen fanns yngre män, som kom fram till oss och ville hjälpa till, men Pier ville vara bäste man och det var han ju naturligtvis. Han ursäktade sig inför oss att säkerhetsbältena uppfyllde mer dekorativa funktioner än skyddande, de fungerade nämligen inte, ha, ha, ha och vem bryr sig väl om det? Inte ens jag, i alla fall inte mitt i Amman och en semester ska ju vara spännande.

Och hotellet var som vilket europeiskt hotell som helst....eller inte? Först tyckte man ju det, men sen märkte man att det fanns en del skillnader. De anställda var mycket uppmärksamma.

Vår lilla grupp var ett undantag för dem, för vem vågar resa till Jordanien? Det fanns knappast några européer alls mitt i den stora staden, några här och där bara.

Uppmärksamma, men diskreta och vänliga, ibland kunde man se på deras ansikten att vi nog var lite konstiga. Vi pratade så konstigt och vi var nog inte lika diskreta som de, utan mera rakt på, sak, och då kunde de inte låta bli att dra på smilbanden.

Och frukosten var som vilken europeisk frukost som helst... nästan kanske, men allt som såg likadant ut som hemma, smakade annorlunda... ja, orientaliskt, helt enkelt. Tomaterna och salladen smakade först "konstigt", för lite sött, sen spännande och sen tänkte jag att man vänjer sig fort och till slut smakade allt " normalt". Höll jag på att omvandlas? Olika sorters oliver, vitt, tunt varmt bröd, juice, kaffe.... just det var så gott, starkt, sött och med kardemumma i. Min annars kaffekänsliga mage blev genast vän med denna dryck, och äntligen kunde jag dricka kopp efter kopp. Just då kändes det som intensivast att jag inte var hemma längre.



Sen skulle då dopet äga rum, men var? Det var ingen som riktigt visste det, så först åkte vi till fel kyrka, men alla tog det så lugnt, som om det var det naturligaste i världen och det kanske det var. Men till slut hittade vi kyrkan och Pier som fortfarande var hemma hos sin mamma och inte alls hade gett sig iväg än för att börja leta efter kyrkor, svarade på vår fråga i mobiltelefonen: "Jo, det måste nog vara den kyrkan som dopet ska vara i." Kyrkor hit och kyrkor dit, Gud är ju överallt och vad betyder en liten kyrka? Nästan alla kom för sent. Och mest för sent kom den kolugna, grekisk- ortodoxa prästen själv i sitt yviga skägg och allt kunde börja. Rökelsen svingades hit och dit, prästen sjöng sitt lov, lillpojken kläddes av helt naken och doppades skrikande i dopfunten och alla blev rörda och glada. Efteråt började den stora familjefesten hemma hos Piers syster som jobbade i drottningens barnorganisation. Musik, dans och kockar som lagade ett fantastiskt gott, mörkt lammkött på risbädd och en massa frågor om Sverige och Tyskland. Och naturligtvis kunde och dansade alla. Oberoende av ålder, oberoende av vikt kunde alla "släppa loss". Vad bra!



Den vita staden forts.



Den vita staden? Som en gräddtårta ligger Amman utbredd på sju kullar –"jebel". Den blev erövrade av Herodes, som gjorde staden till en del av det romerska imperiet. Spåren syns på många olika ställen, t.ex. en citadell mitt inne i staden, den äldsta fästningen som ligger på en kulle mittemot där kungaparet bor eller en romersk amfiteater.

Vi tre "tjejer" hade fått en guide, men knatade också på ensamma i staden. Alla var nyfikna och vänliga, men först efter det att de hade blivit övertygade om att vi inte var amerikanare.

Då lossnade det som först, många hade bott eller hade släktingar som bodde i Europa. Nere i staden finns en basargata, men den kändes lite främmande för två av oss, så vi tvekade.

I en souveniraffär träffade jag en svenska med sin dotter. De hade bott i Amman i ett par år och nu var det jag som frågade om allt; om basargatan, som man egentligen kunde besöka, men som kunde ställa till misstag, om de hade missuppfattat oss som amerikanskor, om folket som bodde i staden som var vänliga och en hel del annat.

Men till Döda havet skulle vi! Och först skulle vi till Jordan där Jesus hade blivit döpt. Men nu stod vakter på den bombhotade platsen med K-pist och granskade oss ingående och jag började att granska de ingående, men bara med sidoblickar. Det var som på nyheterna, man ville inte heller missa det, men jag blev osäker, två meter från en K-pist. Vår jordanske guide var van och vi fick fortsätta. På andra sidan Jordanfloden, ligger Israel med fästningar, men ingen kotte syntes till. Den blåvita flaggan vajade

naturligtvis envist i vinden. Och vi fick börja att leta igen, nu efter platsen där Jesus hade blivit döpt, och ingen verkade veta var det hade varit någonstans; här, eller kanske där, men det kunde ju också vara där borta eller kanske på den israeliska sidan??? Jag började att känna mig lurad, men Gud och Jesus är ju överallt, så vad gör det?

Sen åkte vi ned till Döda Havet som ligger i närheten, 55 kilometer utanför Amman och 400 meter under havsytan och är jordens lägst belägna ställe. Området är kargt. Som det hörs på namnet finns inget liv i vattnet, men en massa hälsosamt slam. Solljuset filtreras mer än annars, det är skonsamt för hyn. Vattnet är så salt att det svider på tungan när man bara får in en droppe i munnen. På stranden finns duschar som man lite panikartat uppsöker om en droppe av vattnet från Döda havet kommer in i ögat. Vi smetade fnissande in oss av det mörka slammet till oigenkännlighet och blev belönade med en mjuk hy. Slammet exporteras till utlandet.

Och tänka sig jag blev inte magsjuk! Trodde jag, ja. Inte i Jordanien, men hemma i stället. I möbelaffären i Amman hade jag druckit det arabiska kaffet tillsammans med Piers syster (ja, man blir serverad kaffe i en möbelaffär) som var så magvänligt, men jämte min kopp stod ett glas med vatten, och i samma veva som jag hade druckit av det kom jag på mitt misstag – det kunde ju vara kranvatten! Och det var det.

Boel Cederqvist

Bredband till hösten?

Sven-Olof Karborg har luskat lite hos kommunens it-chef Jan Larsson och har fått beskedet att planeringsarbete är på gång och att pengar är avsatta för bredband hos oss. Om allt stämmer kan det alltså bli av till hösten.

Översiktsplanen

Kommer ni ihåg att i slutet av förra året skrev vi om arbetet med den nya översiktsplanen som kommunens planeringschef Hans Thor presenterade i Bygdegården. Och nu finns ett förslag där Miengruppen är remissinstans. För att styrelsen skall veta om och i så fall vad vi skall svara så kallar styrelsen alla intresserade att diskutera den i Bygdegården den **29:e juni kl 18:00**. Planen påverkar vad vi får göra i och omkring Mien och för övrigt i hela kommunen.

Om Du vill läsa på innan mötet så finns förslaget på Tingsryds hemsida: www.tingsryd.se.

Den finns också i pappersformat. Två luntor med namnen:

”Förslag till översiktsplan 2005, Tingsryds kommun.

Del 1 Mål och vision,

Del 2 Mark- och vattenanvändning”. Det finns också kartor.

Allt att rekvireras på kommunen.

Den 30:e maj kl 13-15 i Wasaskolan en infoträff från kommunen som du kan besöka.

Om nu detta blad hinner ut till dess.

Häxorna..

ser inte alls så farliga ut nu för tiden enligt Ferdinands foto



EU-projekt

Miengruppen har sökt ett utvecklingsstöd från Leader +. Hela styrelsen kommer att vara engagerad och Claire Lieberath är tänkt bli sammanhållande.

Vi skall försöka knyta ihop de säckar som bl.a. Claire har dragit igång. T.ex.

stormenkäten med utställning. Någon typ av inflyttarservice tror vi skulle uppskattas av de som flyttar in till bygden.

Men viktigaste kanske är att försöka hitta former för att stödja nyföretagande och kanske samarbetsformer för befintliga företag.

Av den enkät som vi gjorde år 2000 så fanns det en ganska stor optimism att kunna få fram arbetstillfällen i bygden.

6 av befintliga företagare trodde att dom skulle kunna öka med 2 tjänster.

5 personer hoppades kunna få fram hela 12 nya tjänster tillsammans.

19 företagare ville ha bättre samarbetsformer.

Hur har det gått? Har vi fått fler arbetstillfällen?

Om inte vad beror det på? Något som bygden kan hjälpa till med?

Att knyta ihop idéer och entreprenörer, lista vad befintliga företagare behöver för service som skulle kunna produceras i bygden. Det skulle t.ex. kunna vara övernattning och mathållning för kunder, bokföringstjänster, marknadsföring mm.

En hel del alltså att sammanställa för att få en överblick vad som kan behöva göras.



Här är ett klipp från enkäten 2000. Är du en av dessa 5 som tänkte starta företag? Hur gick det? Kontakta gärna Claire 0459-851 05 och diskutera.

Miengruppens styrelse/Björn

Efter Gudruns...

vansinnesfärd genom södra Sverige den 8 januari 2005 beslöt Miengruppen att genomföra en enkät för att få en uppfattning om katastrofens konsekvenser för alla som bor runt Mien. Det primära syftet med enkäten var att få en överblick över hur länge de enskilda hushållen var utan ström och telefon, hur man upplevde situationen i största allmänhet samt i vilken omfattning man hade nyttjat Bygdegården i Gäddeviksås, där det ju upprättades en värmestuga. Alla hushåll har fått enkäten i brevlådan och en hel del, ca 35 %, har glädjande nog svarat. Tack! Några av de inkomna svaren visade att det faktiskt inte var alla som visste om att Bygdegården var öppen och att där fanns möjlighet till uppvärmning av kalla kroppsdelar, matlagning, batteriladdning mm. Ett bättre kontaktnät i byarna vore kanske att tänka på? Hur som helst, de som visste om att det var öppet var nöjda med den värme och annat praktiskt som erbjöds. Synd att man inte kunde duscha bara, men Tant Gudrun hade glömt att synkronisera sitt besök med färdigställandet av badrummet! Vi var nog ganska många som hade uppskattat att bli överskölda av rinnande varmt vatten. Den utskickade enkäten var inte djuplodande och det var inte vår avsikt att använda den statistiskt. Svaren har sammanfattats och har tillsammans med de kommentarer som många bifogade bildat utgångspunkt för ett antal djupintervjuer. Det har genomförts djupintervjuer med personer från 10 hushåll ur olika åldersgrupper och från olika delar av Mienområdet. Alla de jag har pratat med har varit mycket vänliga och tillmötesgående - och tålmodiga inte minst. Intervjuerna har varit kvalitativa och mest haft karaktär av samtal. Någon har kunnat genomföras på drygt en timme, någon har sträckt sig över flera dagar, medan det vanligaste har varit 2-3 timmar.

Jag är naturligtvis mycket tacksam över att så många har ställt upp och använt en lång stund på att svara på frågor och prata lite löst och fast om hur de tyckte att den mörka tiden var samt mycket annat.



Claire

Alla intervjuer är registrerade på band och frånsatt det som för mig är olösliga dialektala gåtor och knepigheter, är så gott som allt utskrivit på papper. När det gäller det dialektala har jag faktiskt inte ens haft möjlighet att fråga någon annan om att tyda och tolka eftersom intervjupersonerna är anonyma och man kan befara att den tillfrågade skulle känna igen upphovsmannen till de, i mina öron, språkliga klurigheter! För det mesta har det dock gått bra och jag har vant mig mer och mer.

Om allt går vägen ska det insamlade materialet framåt höstkanten bilda underlag för en utställning i Bygdegården. Vi hoppas att ett flertal aktörer kommer att delta med olika inslag i själva utställningen, liksom vi hoppas på att Mienbefolkningens aktörer, alltså alla ni läsare av Mieninfo, stora som små, svenska som danska som tyska som holländare, kommer att delta både fysiskt och psykiskt. Varmt välkomna när den dagen kommer i alla fall!

Claire Lieberath

ENKÄTUNDERSÖKNING MIENOMRÅDET
Svaren med fet kursiv stil

1) Ström..... dygn telefon: dygn

2) Besvärligt i vardagen
Mycket **35** Lite **13** Inte alls (**1**)

3) Radio Kronoberg/Blekinge **42** Smålandsposten **29** Tingsryds kommun **12**
Kreabpersonal **11** Teliapersonal **1** Annan kanal **9** ange vilken.
Handelsboden, internet + ortsbefolkning, Sydnytt, militär, grannar, utanför länet, P1, TV, personliga kontakter, Hallabro

4) Informationskvalitet
Bra **8** Acceptabel **20** Bristfällig **15** Dålig **8 (1 mycket dålig)**

5) Inte kunnat utföra arbetsuppgifter som var viktiga för utkomsten?
Ja **12** på vilket sätt? **Snickeri, tele/internetkontakt, ofarbara vägar, eldning tidskrävande, omöjligt jobba kvällstid, tjänstledig** Nej **36**

6) Hur har stormen drabbat er ekonomiskt?
Hårt **7** Märkbart **18** Lite **17** Inte alls **8**

7) Hjälpt att hantera frågor gällande ekonomin/framtiden?
Ja () Nej **50** **Behov 22** **Icke behov 28**

8) Fysisk och/eller psykisk påverkan?
Ja **5** Nej **31** Till viss del **15**

9) Hur tycker ni att värmestugan fungerade?
Bra **13 (1 till en början), sen dåligt** Dåligt **3** Besökte den aldrig **35**

10) Ansvar för hur värmestugan fungerade?
Kommunen **35** "Bygdegårdsarbetarna" **9** Annan aktör **6** ange vilken **vet ej, användarna, militären, ortsbefolkningen, frivilliga, hemvärnet**

11) Skulle ni själva kunna tänka er att hjälpa till vid ett annat tillfälle?
Ja **26** Nej **4 tidsbrist, vatten, eldning, arbete, ålder** Vet ej **19**

12) Hur vill ni utnyttja en värmestuga i bygdegården om det inträffar en kris igen?
Hämta vatten **22** Duscha **44** Ladda batteri **26** Titta på TV **18**
Laga mat **11** Annat **6** ange vilket **träffa folk, få information, inte alls, skvallra**

13) Den viktigaste funktionen med handelsboden i Kompersmåla
Att handla/tanka **40** Att få lite värme **6** Att ha en **25 + kaffe o mat** Att få information **21** **1 anser att det inte alls var viktigt** mötesplats

Hushållets storlek: Vuxna..... Barn.....

Midingsbygdens bygdegårdsförening Verksamhetsberättelse för året 2004

Styrelsen har under året bestått av :

Gun Ihlström ordförande, Peter Gunnarsson vice ordförande, Olle Bergman sekreterare, Tord Johansson kassör, Ingrid Ellqvist, Ingalill Karlsson och Aila Thuresson.

Suppleanter har varit Ronny Karlsson och Jack Svensson.

Förra årsmötet förändrades den gamla styrelsens sammansättning genom att Lena Jönsson lämnade sekreterarposten efter 25 år. Lena avtackades inte den kvällen utan vi beslöt att fira henne längre fram. Ingrid Ellqvist invaldes i styrelsen i stället för Lena. Välkommen Ingrid!

Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten och 3 s.k. byggmöten. Dessutom inbjöd vi till ett stort informationsmöte i samband med att Boverket biföll vår ansökan. I höstas höll vi ytterligare ett informationsmöte för vaktmästarna, detta i samband med en glöggafton. Mer om detta senare.

Bygdegårdsföreningens årsmöte hölls den 6 april. I den verksamhetsberättelsen skrev jag att styrelsen sökt bidrag från Boverket till ett nytt värmesystem. Strax före årsstämman hade kommunen lovat ge oss bidrag med 141 000 kr. och vi väntade då på Boverkets svar .I maj kom beskedet att Boverket beviljat oss bidrag med 235.000 kr. (bidragsunderlaget var 470.150) Ansökan om utbetalning av bidraget skall skickas till Boverket snarast efter det att renoveringen är genomförd och besiktigad, dock senast den 27 maj 06. Innan vi ansöker om utbetalning ska vi lämna förslag på besiktningsman. Kommunen har lovat att hjälpa oss med detta. Men förutom kommunens och Boverkets hjälp ska vi i bygden göra 950 arbetstimmar, vilket värderas till 100kr. / timme.

Innan vi drog igång renoveringsprojektet på allvar inbjöd vi till ett informations och diskussionsmöte i bygdegården den 22 juni. Det kom ca. 20 personer. Först informerade styrelsen om projektet och sen inleddes diskussionen. Huvudfrågan var: *Vad vill ni att vi ska använda vår bygdegård till förutom den verksamhet vi redan har?* Det kom lite olika förslag som: Motion för seniorer. Chi Gong. Skaffa några enkla träningsredskap. Köra ryggympa. Ordna någon caféverksamhet. Ordna ett TV-rum på andra våningen. Installera en musikanläggning. Lennart erbjöd sig ordna några bord och stolar, dessa har verkligen varit till nytta. Ett annat syfte med mötet var att vi hoppades värva intresserade som skulle hjälpa oss med allt arbete som skulle utföras.

Så var vi då igång med vårt projekt. Det visade sig snart att vi fått rätt man på rätt plats i vår styrelse. Olle åtog sig att kontakta Sandbergs Rör och låta dem sätta igång. De anlidade en firma från Åseda, man borrade två hål 123 m ner i marken. 26 vattenradiatorer installerades. Man placerade en värmepump och en 300 liter varmvattenberedare i rummet innanför pentryt. Den är försedd med larm som går till mobilnätet. Om kompressorn stannar eller det uppstår ett annat fel går larmet först till Sandbergs Rör och därefter till Olle. Olle kom att bli den som hela tiden dels har bistått hantverkarna men också gjort väldigt många arbetstimmar. Vi är alla skyldiga Olle ett stort tack. Tord fick styrelsens uppdrag att ansöka om byggnadskreditiv i Almundsryds Sparbank. Vi diskuterade vilken bank vi skulle vända oss till, men alla visade sig ha goda kontakter med Almundsryd, därför blev det så.

Förutom Olle har Karin, Peter och Åke arbetat många timmar. Åke har gjort större delen av duschen, underarbete, kakel och klinkers. Kent och Bo har målat. Naturligtvis har fler personer varit engagerade, men merparten av arbetet har gjorts av dem som nämnts. (För mer information hänvisas till Mieninfo 05 nr 1 där Olle skriver utförligt om hur arbetet framskridit)

Det som påskyndar arbetet med dusch och omklädningsrum är att vecka 15 har bygdegården hyrts ut till ett fotbollsläger. Det är tjejer från Täby som ska spela på Hagavallen och bo i bygdegården.

Förra våren hade vi två träffar med Visans Vänner, den 25 februari och den 11 maj. Intresset verkade ganska stort och nu har vi bildat en förening Ryd - Midingsbygdens Visans Vänner. Det innebär att vi kommer att ha ca 6 sammankomster eller viskvällar i bygdegården under kommande år. Vi träffas alltså varannan gång i Ryd och varannan gång här i Midingsbygd.

Gymnastiken på tisdagskvällar var igång under våren. Men resten av året har man gjort uppehåll pga. renoveringen. Vi saknar denna motion och ser fram emot att det kommer igång igen.

Midsommarfirande hölls enligt traditionen. Man klädde midsommarstången kl.11 och man samlades på eftermiddagen för Dans kring midsommarstången. Alf och Laila svarade för musiken och Irene Augustinsson ledde lekarna. Det serverades kaffe med midsommarbakelse.

Loppmarknaden ägde rum den 4 -5 september. En liten förändring var att vi hade försäljning två dagar. Mikael, Aila och Tiina ansvarade, som vanligt, för loppmarknaden på ett föredömligt sätt. Allt är så välorganiserat från anslag, hämtning och inlämningskvällar till själva dagarna. Ni rekommenderas att läsa Mieninfo 04 nr 4 där de berättar om ”loppisen”. Behållningen blev 14 400 kr. Bydegårdsföreningen tackar för tillskottet.

Den 19 oktober hade vi ett extra festligt styrelsemöte. Styrelsen ville tacka Lena Jönsson för att hon varit sekreterare i 25 år. Det är en lång tid och mycket arbete ligger bakom alla protokoll som Lena skrivit. Lena fick en växt att plantera i trädgården, vi hoppas att den blir vacker.

Trots att vi hade renovering på gång så lyckades Olle utverka att Sandbergs Rör organiserade sitt arbete så att vi kunde ordna både loppmarknad och sikfest. Olle inbjöd två av killarna från Sandbergs till festen. Trevligt initiativ! Festen var lyckad. Eva på Vildmarkscafét lagade maten, Signe gravade sillen och bakade ostkaka och så blev det fest i år igen. Detta trots att sikfesten ägde rum samma kväll som en fest i Väckelsång. Det finns de som har anknytning till Gäddeviksås och som är engagerade i den festen. Ett annat år ska vi försöka kontakta varandra. Sikfesten måste vara omkring den 10 – 15 november. 84 personer deltog, ungefär samma antal som det brukar vara. Teddes orkester från Tingsryd spelade och i år var alla nöjda med musiken. De sista två åren har vi annonserat att anmälan är bindande. Det fungerar mycket bra och så kommer vi att fortsätta göra.

I oktober började en teatergrupp att repetera en pjäs, som heter ”Gårdshus uthyres”. Pjäsen är beställd från Amatörteaterns Riksförbund i Fagersta. De engagerade är delvis samma grupp som spelade för två år sedan, dvs. Lennart, Åke, Ros-Mari, Inga-lill och Emelie. Nya på bygdegårdsscenen är Karin, Peter och Emmy. Regissör är Irene Augustinsson. Vi vet att de repeterar ofta och ser fram emot en föreställning till våren.

Den första helgen i advent ordnade Karin och Olle ljusstöpning i bygdegården. Detta är verkligen som en liten industri. Man knyter veckor, fikar, stöper vackra vita ljus, röda ljus och barnljus. Detta var andra året och vi förstår redan att detta är något som folk längtar efter. Det är ett jättejobb för er som håller i allt och vi hoppas att flera kan hjälpa er. Ljusstöpningen ger, förutom trevlig samvaro, en slant till föreningen. Startavgiften är 30 kronor och de som stöpt har fått köpa till självkostnadspris 30 kr./kg. Styrelsen tackar för att ni infört en fin tradition.

Styrelsen beslöt avvakta med de s.k. fixardagarna som man brukar ha på hösten. Vi ansåg att alla energi borde gå till renoveringen.

Däremot inbjöd styrelsen till en glöggkväll för alla vaktmästarna den 7 december. Olle hade förberett detta möte väldigt grundligt. Han hade gjort ritning på dusch och på omklädningsrummet. Han hade också planerat att alla vaktmästare skulle få en genomgång på den nya värmeanläggningen och datasystemet som är ”hjärtat” i anläggningen. Just då folk hade kommit gick strömmen helt utan förvarning, inte ens lite blåst. Detta är andra gången det inträffar just på vaktmästarträff. Kvällen blev just inte vad vi tänkt oss, vi tänkte alla värmeljus vi hittade och diskuterade Olles ritningar så gott det gick. Olle tog en stormlykta och lyckades i alla fall informera en del av vaktmästarna.

Vi i styrelsen har inte haft möjlighet att besöka andra föreningar eller grupper så som vi önskat. Men Olle representerade bygdegårdsföreningen vid ett möte som Miengruppen ordnat. Näringslivschefen Krister Rosén och planchefen Hans Thor var inbjudna för att diskutera strandskyddsbestämmelserna runt Mien. Kommunen försöker få en lättnad till stånd beträffande dessa bestämmelser just för Mienbygden. Man ansåg att komplementhus i anslutning till existerande bostäder borde kunna godkännas. Man diskuterade också helt ny bebyggelse i Midingsbråte och Gäddeviksås, om markägaren vore intresserad.

Detta är en sammanfattning av vad styrelsen engagerat sig i under året.

Vi från styrelsen vill framföra vårt tack för gott samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret 2004.

Gäddeviksås den 12 april 2005.

Styrelsen

Gun Ihlström
Aila Thuresson

Peter Gunnarsson
Inga-Lill Karlsson

Tord Johansson
Ingrid Ellqvist

Olle Bergman

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR MIENGRUPPEN 2004

Miengruppens årsmöte hölls den 6 april 2004 och följande personer har under året arbetat i styrelsen: Bodil Nilsson, ordf, Petra Nilsson, kassör, ledamöterna Björn Anders Jäderås, Sven Olof Karlborg, Kristina Johansson, Percy Martinsson och Irene Augustinsson samt suppleanterna Annika Carlberg-Sjöström, Veronica Grönte och Agneta Gyllö Karlborg. Till redaktionen för Mieninfo omvaldes Björn Anders Jäderås, Curt Ihlström och Eivor Lindstrand. Under verksamhetsåret har styrelsen träffats vid fyra tillfällen under 2004 (28 april, 15 september, 10 oktober och 30 november) samt en gång 2005 (14 mars).

Mieninfo's redaktion har tillsammans med fotografen Ferdinand gjort fyra intressanta nummer. Tack till alla som har bidragit med textmaterial, foton och arbetat i redaktionen. Artiklarna finns även publicerade på webben, här med färgbilder. Under 2004 arrangerades enligt traditionen två grillkvällar. Första tillfället till samling vid grillarna var den 7 juli vid badplatsen i Midingsbråte. I Laxasand träffades vi den 11 augusti för att umgås vid grillen nu när sommaren äntligen var här.

Under året har Miengruppen deltagit i studiebesök arrangerade av projekt Satellitföretagare på landsbygden. I april var Tingsryds kommun värd och vi besökte travbanan, Byahuset i Älmeboda, Urshults hotell och Grottan på Hätteboda Vildmarkscamping. I oktober åkte vi till Klaverströms Turist & Fritidsanläggning, Pensionat Vidingegård i Älghult och Leif Hauges glasstudio.

Kontakterna med Länsbyggerådet Kronoberg har under året skötts av Sven-Olof Karlborg bl a genom deltagande vid två stormöten i Alvesta. Sven-Olof har även deltagit i Landsbygds-konferens i Emmaboda och vid kommunens samrådsmöte med sockenråden i Yxnäs. Den 4 november kom Tingsryds kommuns nye Näringslivschef Christer Rosen och Planchef Hans Thor till Bygdegården i Gäddeviksås för möte med Miengruppen och lokala företagare. Christer Rosen presenterade det nya näringslivsprogrammet och Hans Thor visade vackra flygbilder från Mienområdet och beskrev delar av den nya översiktsplanen som håller på att arbetas fram. Vi diskuterade även bredbandsutbyggnaden, vägunderhåll, 3G Masten i Grönadal och vattendirektivet (förslag från Karlshamns kommun som påverkar Mienområdet). Mötet resulterade i att IT -gruppen inom Miengruppen den 18 november träffade IT-chefen och Näringslivschefen på kommunen i Tingsryd. Mötet följdes upp den 29 november hos undertecknad. Vi bestämde att gå ut med en intresseanmälan för bredbandsanslutning för att kunna få bästa pris. Fakta: täckning utlovas 3,5 km från följande stationer: Hunnamåla, Gäddeviksås och Midingstorp. Frågan är när utbyggnaden med radiolänk kan starta. Miengruppen fortsätter att bevaka frågan. Miengruppen skickade in ett överklagande till Länsstyrelsen när det gäller placeringen av 3G masten med hänvisning till natur- och kulturmiljövårderna (riksintresse) denna sida om rv29. Vi fick svar att Länsstyrelsen inte tog någon hänsyn till vår skrivelse. I november skickade Miengruppen in en ansökan till Växtkraft Mål 3 men vi fick negativt svar. Ett positivt svar fick vi däremot från Arbetsförmedlingen som beviljade Claire Lieberath en tre månaders praktikplats hos Miengruppen. Claire arbetar med dokumentation av vad som händer under strömlösheten i januari och hur "Gudrun" har påverkat oss. Enkätundersökning och djupintervjuer kommer troligen att följas av en utställning.

Yttra Källehult 2005-04-12

På styrelsens uppdrag

Bodil Nilsson, ordf. Miengruppen

Civilförsvaret

Den 21 april var det temakväll i Bydegården med Civilförsvaret. Tre instruktörer informerade en ivrigt lyssnande församling på 26 personer om vilka förberedelser man kan träffa i samband med elavbrott.

Åke Sandin från Alvesta ägnade en del tid åt att berätta om Civilförsvarets historik, vad dom gör i dag, och vad som är syfte och mål med deras informationskampanjer.



Nästan alla lyssnar uppmärksamt

Det pratades mycket om vårt energiberoende och i samband med det kanske mindre om vår sårbarhet än om de (ständigt ökande) kostnader som beroendet ger upphov till. Såväl Åke Sandin som Stig Carlsson från Tingsryd visade upp en mängd hjälpmedel, såsom hopfällbara vattendunkar, spritkök, fotogenkamin mm., som man lämpligen kunde ha hemma och som kunde komma till användning vid ett framtida elavbrott.



Stig förklarar vad man borde ha hemma

Det var alltså tal om utbildning för eget skydd, en instruktion i vad som behövs i hemmet för att kunna klara situationer som stormen gav upphov till. Vi har kanske alla blivit visa av erfarenheten, men tendensen till att glömma är stor och den information och kunskap som Civilförsvaret förmedlade kändes mycket vidkommande.



Innan kaffe- och tedrickandet var det tillfälle till diskussion och man kunde på nära håll beskåda de olika hjälpmedlen som instruktörerna hade tagit med. Sist men inte minst: Vinsten som utlovades vid enkätutskicket och som bestod av ett presentkort på 300 kr. till Kompersmålå Handelsbod, gick till Harry Gustafsson från Gäddeviksås.



Stort tack till Civilförsvaret som ställde upp!

Claire Lieberath

ps

Här hittar Du Civilförsvaret om Du vill ha mer info:

Birgit Ericsson ordförande

<http://tingsryd.civil.se>

birgitericsson@yahoo.se

0470-330 45

Förslag till

Instruktion för vaktmästare vid Gäddeviksås bygdegård.

Vaktmästarsysslorna sköts helt ideellt. Sju vaktmästargrupper om vardera två par tar i tur och ordning två månader. Tjänstgöringsperioden förskjuts på så sätt från år till år. Det förutsätts att vaktmästarparen inför sin period kommer överens om hur sysslorna ska fördelas och att de kontaktar varandra vid eventuell bortresa under perioden.

Vid periodens slut överlämnas vaktmästarnycklarna till nästa vaktmästargrupp. Givetvis rapporterar man då om det är något speciellt, t.ex. nära förestående uthyrning eller eventuella problem.

Allmänna uppgifter.

Vaktmästargruppen ansvarar för att bygdegården ständigt hålls i uthyrningsbart skick. Bygdegården bör ses till minst en gång per vecka av någon av de fyra tjänstgörande vaktmästarna : Kolla att allt är i sin ordning ute och inne. Ta en sväng runt huset och genom alla rum.

Tomten och vägen och parkeringen ska hållas städad och i gott skick: Gräset hyfsat klippt och trapporna och andra vitala ytor någorlunda fria från snö, löv och skräp. Glöm inte att kolla stuprörsfiltren. Större insatser med skötsel av vägen, allmän lövräfsning, rensning av stuprännor mm ska förhoppningsvis kunna förläggas till gemensamma städdagar höst och vår.

Inomhus tillses att städningen överallt är acceptabel. Det ska vara rent och snyggt, speciellt i kök och hygienutrymmen. Kontrollera speciellt inför uthyrning och snarast efter uthyrning. Det är inte meningen att Du som vaktmästare ska grovstäda efter en tillställning. De som hyr ska lämna huset rent och propert, men en del efterarbete är i regel oundvikligt. Rejäl grundstädning, inklusive fönstertvätt ska förhoppningsvis kunna förläggas till gemensamma städdagar höst och vår.

Parkettgolvet i stora salen ska av den som hyr lämnas rensopat och dammsuget med eventuella fläckar avtorkade. Däremot begär vi inte allmän avtorkning eftersom det kan bli för mycket vatten. Vid behov torkar Du som vaktmästare golvet med urvriden mopp (eller skurtrasa) – och vid behov bonas det. Det är vitalt att golvet inte lämnas utan skyddande vax, speciellt inför dans. Fråga om Du är osäker på hur detta görs. Köksgolvet och golven i alla toaletter ska däremot efter fester våttorkas av hyresgästen.

vgv

Uthyrning.

Föreningens kassör svarar ensam för all uthyrning och meddelar endera vaktmästarna så snart detta kan ske. Gäller uthyrningen en okänd person eller grupp kommer normalt referenser att begäras.

Inför uthyrning bör Du som vaktmästare tillse

- att dunkarna med maskindiskmedel och sköljmedel under diskbänken fyllda till minst 1/3.
- att tillräckligt med pappershanddukar, toalettpapper, tvål mm finns på plats.
- att städningen är acceptabel.

Vaktmästaren som lämnar ut nycklarna lämnar samtidigt en instruktion om städning mm. (Bilaga). Det är bra om Du visar lokalerna för den som ska hyra och går igenom vad som gäller – i varje fall om det är 'utomstående' som hyr.

Efter uthyrning gäller i princip samma sak – gärna med kontrollen tillsammans med den som hyrt så att slarv kan påtalas direkt.

Begagnade handdukar tar vaktmästarna hem för tvätt.

Värmen.

Värmesystemet bör i princip sköta sig självt. Temperaturen på vattnet som går till elementen styrs av en utomhusgivare (termometer) och diverse inställningar som man kan göra i kompressorns styrenhet. Systemet är utrustat med automatiskt larm. Om något går allvarligt snett, t.ex. att kompressorn inte går i gång, går larmet i första hand till Sandbergs Rör, i andra hand någon i styrelsen.

Instruktioner och aktuella inställningar för värmen finns anslagna i maskinrummet. För vaktmästarnas del gäller det närmast att tillse att termostaterna på elementen står ungefär rätt. (Exempelvis vintertid och 'full värme': Entréplanet 6 å 7, Datarummet 9 = Fullt öppet, Källarplanet 9 = Fullt öppet, Duschen 4.)

Om temperatursänkning tillämpas anslås detta också i maskinrummet.

Vidare bör man någon gång under perioden kolla de två överloppshinkarna och "Brine"-nivån i maskinrummet. Se anslag i maskinrummet.

Avfuktaren behöver inte vara igång under den egentliga eldningssäsongen. Kanske lämpligt köra den April till och med November?

Styrelsen / Olle Bergman

Synpunkter

Har du synpunkter på detta förslag så kontakta:

Olle på 0459-850 04

eller

Gun på 0477-150 80

Mienbygdens yrkesrigister

är ett försök att inventera alla i bygden som bedriver någon verksamhet hel- eller deltid, och vill marknadsföra sig här.

Listan uppdateras en gång per år. Vill du vara med så hör av dig till red, det är givetvis gratis.

Byggnadssnickeri	Utför det mesta inom husbyggnation Jack Svensson Gäddeviksås 0459-851 49
Datorer	Programmering mm Krister Svanberg Midingstorp 0459-840 42
Fågelholkar	Välgjorda fågelholkar säljes i olika färger. Pris 50 kr/st. Per Johansson Grönadal 0459-851 59
Gjuteri	Cire Perdue-gjutning av konst och hantverk mm. Brons, Aluminium. Utbildning i konsthantverk. Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
Hästar	Uppfödning av arabhästar Hans Hammargren Gäddeviksås 0459-850 95
Konfektyr	Tillverkning och försäljning av karameller mm Jan-Erik Dusak Gäddeviksås 0459-851 18
Konst	Produktion och försäljning av skulptur och konsthantverk Björn Jäderås Hakefors 0459-851 43 www.bjk.g.se
	Utför gåramålningar och säljer Mienljusstaken Karin Cederqvist Gröntebo 0459-840 33 http://www.imperativepro.com/karin.html
	Bildkonstnär och art director Christer Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05
	Produktion och försäljning av teckningar och målningar Christina Persson o Kjeld Schmidt S Hunnamåla 0477-151 18
Massage	Massage och muskeltöjning Irene Augustinsson Grönadal 0459-851 35
Projekt	EU-projekt och internationella nätverk. Bodil Nilsson Ytra Källehult 0459-851 85
Skogsbruk	Diverse tjänster inom åkeri och skogsbruk Bengt Wallin Hakefors 0459-850 37, 010-2100059
Snickeri	Utför div byggnadssnickerier Erik Karlsson Midingsbråte 0459-850 98
Sågverk	Sågning av timmer samt kraftproduktion Rune Nilsson Gäddeviksås 0459-850 53
	Sågning och försäljning av löv- och trädgårdsträ Vanja Cedlund Långasjömåla 0477-150 42
Åkeri	Styckegods och skogstransporter Tord Johansson Midingsbråte 0459-851 46
Översättning	Översättningar mellan svenska, danska, engelska och franska Clair Lieberath Gäddeviksås 0459-851 05



Händer runt Mien

Juni:

Onsd 1/6	18:00-19:00	Fotbollsträning för barn på Hagavallen.
Onsd 8/6		Kontaktperson Peter 0459-850 61
Onsd 15/6		
Onsd 22/6		
Onsd 29/6		
Fred 24/6	11:00 15:00	Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering

Juli:

Onsd 6/7	19:00	Grillkväll vid badplatsen vid Laxasand. Ta med mat, grill och ett glatt humör. Kontaktperson: Petra 0459-840 15
Lörd 30/7	10:00	Slätterdag vid Sjölanders stuga. Vi samlas och fixar till runt stugan för Spelmansstämman och fikar från medhavd korg. OBS Ej klart vid pressläggningen så kolla med Anders och Monika Ericsson 0477-106 98
Lörd 30/7	14:30	Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. Midingsbråte Kyrkliga Sykrets. Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33

MIF åter på Rügen

Så har det åter varit dags för den årliga, vårliga resan till den f d svenskön med sin säregna natur: de kritvita stupen vid infarten till Sassnitz, det vackert böljande landskapet, de härliga bokskogarna, som dock inte kommit riktigt igång med lövsprickningen, men när vi skådade de första vitsipporna, fick dom applåder. Den 9 april, då resan ägde rum, hade de ännu inte synts till hos oss.

Antalet i år var av olika anledningar inte lika stort som tidigare år, men det rättar nog till sig till nästa år, för nu kan vi tala om tradition!

Så undrar man var Carlshamns Buss får alla sina trevliga chaufförer ifrån. Vi har haft olika varje år, men alla lika trevliga och servicemedvetna. Det tackar vi särskilt för.

En av resenärerna

En undran från en som har "lur i örat"

Högtalaranläggningen i Bygdegården används inte så ofta. Senast vid "Gudrunträffen".
Varför? Finns teleslinga? Varför används den i så fall inte?

En fråga för Gun och Olle kanske. / Red.

