

# Mieninfo



Nr 2 / 2004 juni, juli, augusti

Red: Curt Ihlström 0477-15080 / Eivor Lindstrand 0459-85122 / Björn Jäderås 0459-85143  
Adress: Hakefors 3 , 362 92 Tingsryd

e-post: [bjorn.jaderas@mail.bip.net](mailto:bjorn.jaderas@mail.bip.net)

webbsida: [www.netg.se/miengruppen](http://www.netg.se/miengruppen) \*

## \* Webbsidan

För att kunna ha en webbsida så måste den ligga på en dataserver och man hyr in sig på ett så kallat "webbhotell". Vi är anslutna till NetGuides hotell och har tidigare som ideell förening fått detta helt gratis. Nu blir vi tvungna att betala. Vi får dock bra rabatt så vi hänger kvar vid samma bolag (fast jag tror dom ändrat namn och ledning och därför villkorsändringen).

I samband med ändringen så har vi (Miengruppens styrelse) bestämt att vi skall kosta på oss en egen domän också. Det är inte så dyrt och krångligt numera. Det betyder att vi får ett lättare och mer logiskt namn: [www.miengruppen.se](http://www.miengruppen.se)

Så om du inte kommer in på den gamla adressen så prova med den nya. Det tar väl dock någon tid innan allt är igång.

## Eniro

Eniro har höga tankar om Mieninfo. Dom tror att vi skall svärta ner hela varumärket "Gula Sidorna" så dom har förbjudet oss att använda det namnet för vårt yrkesregister. Vi får försöka hitta på något annat. Något förslag? Kontakta red. då.

## MIF på Rügen igen

Nu måste MIF:s vårresa till Rügen ha blivit tradition!

Den 17 april var det dags och som i fjor var det Carlshamns Buss som tog hand om oss 39 resenärer. "Tog hand om" är ingen

överdrift! Så var t ex rundturen på den vårfagra ön med en fantastisk guidning suverän. Ett stort tack från oss alla! Den allmänna meningen: Vi gör om det!

SK

## MienCup

Årets cup äger rum lördagen den 3 juli med första avspark kl 08.30. Pojkarna spelar på förmiddagen och flickorna på eftermiddagen. Kom gärna och se och beundra 9-11-åringarnas härliga kämpaglöd! Kiosk med kaffe och korvförsäljning. Dessutom dragning i medlemslotteriet. Välkomna!

Som vanligt har Mikael (85051) och Peter (85061) det "yttersta ansvaret".

### Det vill säga..

Om nu vi får ihop antal lag. I skrivande stund har bara 10 lag anmält sig. Men vi hoppas på fler och kommer att på olika sätt att anslå hur det blir. Även på hemsidan kan du se vad som händer.

## Barnträning på Hagavallen

Träningen, som började den 19 maj, fortsätter i juni den 2, 9, 16, 23 och 30. I juli har vi sommarlov men kör igång igen i augusti den 4, 11, 18 och 25 och i september den 1, 8 och med avslutning den 15. Väl mött. Kontaktperson Peter G, 85061.



Midningsbygdens IF

## Tävling

En vacker söndag i slutet av februari var jag ute och tog en promenad. Men var gick jag? Först rätt gissning vinner en serigrafi av pappa.



1



2



3



4



5

Var exakt gick jag och var startar och slutar **bildspelet**. Ring, skriv eller mejla. Adresser och telnr på första sidan. / Björn



6



7



8



9



10



11



16



12



17



13



18



14



19



15



20

## En snusdosas öde

Den ligger fint i handen, på locket är initialer inpräntade som visar tillbaka på åtta generationer. Åtta generationers livsöden som förbinder varandra genom denna lilla silvertingest. Nu blir jag själv den nionde som tar över den, och för första gången ser man på sig själv som en liten bråkdel av historian, åtminstone familjehistorian. Det känns både ärefullt och lite ovilligt, att själv bli en del av kretsloppet, men det går det inte att blunda för.

Jag bestämmer mig för det positiva tankesättet och det känns redan bättre. Efter åtta generationer av män blir jag trots allt den första kvinnan som övertar snusdosan.



Snusdosans resa började redan på 1700-talet i Amsterdam. Staden som redan under 1500- och 1600-talen hade utvecklats till en av Europas förnämsta handelsstäder. Genom sitt läge kontrollerade staden Rhenmynningen, dit varuöverskotten från den rika Rhendalen transporterades fram, för att lassas om på holländska fartyg som var beredda för världshaven.

1602 bildades det Förenade Ostindiska Kompaniet i Nederländerna. Stridsdugliga, lastdryga fartyg var betydelsefulla instrument för den ekonomiska verksamheten. De var utriktade på handel med bl.a. kryddor, porslin och textilier i Ostasien. Det förekom också plundringsartad köpenskap i Östern. Under 1700-talet minskade Amsterdams betydelse och engelsmännen började i stället att dominera världshandeln.

Krig och inre splittring undergrävde Nederländerna. År 1787 intogs Amsterdam av preussiska arméer och efter den franska revolutionen 1789 föll staten helt isär. Det skulle dröja ända in på 1850-talet som Amsterdam återfick en stark ställning som sjöfartsstad, men dock inte så dominerande som förut.

Ungefär vid samma tid satt bonden Olof Gummesson i Midingstorp tillsammans med sin Märta (Jönsdotter) och bekymrade sig om vardagens göromål när ett brev från sonen Petter Olofsson, snusdosans förste ägare, i Amsterdam avbröt livets vanliga ruljans.

I detta brev, som inte finns bevarat i original, redovisar han (Petter) sina ägodelar, vilka utom en del klädespersedlar omfattar silverdosa, silverknappar, silverknäpplås, 890 gulden i kontanter och så en holländsk obligation a 115 gulden' (Urshultskrönikan 1954, S. 32). Sonen var då 32 år (född den 18.juli 1755) och han bodde på ett sovställe i Amsterdam, dit han efter varje resa återvände, men sjömanslivet var hårt och medellivsåldern låg vid den tiden, så Petter kunde inte längre räknas som en särskilt ung och stark person redan nu. Samtidigt var 1700-talets Europa inte bortskämt med fredstider och det var ingen självklarhet att man skulle bli särskilt gammal.

Petter Olofsson hade gjort en uppställning av sina egendomar av en orsak som aldrig kom fram. Kanske var han redan sjuk, när han skrev sitt brev till föräldrarna, kanske kände han sig hotad av intagandet av Amsterdam. Detta brev blev hans sista spår och det finns inte heller några handlingar kvar i vilka t.ex. begravningskostnader nämns.

Sakerna som nämns i brevet omhändertogs av Michael Müller, troligen hade Petter sitt sovkvarters hos honom. Senare vidarebefordrades de genom en snickarmästare Gyllenberg och hans svåger i Amsterdam.

Vgv

Men hur väcks en dröm om den stora världen på 1700- talet i Midington? En sann historia kunde börja så här: Det var en gång en liten pojke från Mienbygden som en vacker vårdag fick följa med sin far till Karlshamn, där fadern hade lite affärer att göra upp med handelsmannen Sunesson. Han åkte på en forä och nådde fram till Karlshamn för fadern sålde trästammar som utskleppades härifrån. Sunesson var en mäktig man som var delägare i ett rederi. Han kanske t.o.m. hade egna skepp och kunde naturligtvis berätta spännande saker för Petter från andra delar av Europa eller från länder som var belägna ännu längre bort. Petter blev betagen av hans historier och bestämde sig en dag för att själv bli sjöman. Föräldrarna däremot kanske inte var så betagna av hans planer, men för att få lugn på hans äventyrlust, gav de med sig till slut, i hopp om att han en dag skulle återvända hem igen. Petter gav sig iväg och hoppade på ett skepp som tog med sig beck, tjära, pottaska eller trävaror och i sju år gick han som lärgosse utan lön. Men slutligen blev han en fullärd matros och var en av ca 13000 personer som var sjöfarande. Han tillhörde i jämförelse med bönderna, 867 000 till antalet, en liten grupp i Sverige. Petter var sparsam och kunde t.o.m. spara ihop pengar till flera silversaker som inköptes. Om han kan ses som representativ för sin yrkesgrupp är nog att tvivla på. Jacob Wallenberg skildrar nämligen sjömannens leverne i sin bok "Min son på galejan" ur en helt annan synvinkel. Om en svensk man till sjöss skriver han: "Jag fann hos honom, vad man finner hos alla lantlöpare. De blanda begreppen om självsvald och frihet tillsammans. Hembygden får bära skulden till det, vartill lättja eller liderlighet är vållande. De skryta om välförmåga på främmande ställen där de vistas, medan deras svultna käkar vitna om hunger och elände. Hundratals av dem löpa omkring i London och Amsterdam prisande deras utländska frihet..." Men lägger man informationerna om sjömanslivet på en vågskål, måste man

utgå ifrån att det säkert både var hårt och lockande. Sjömännen var en yrkesgrupp som hade en lika viktig uppgift som 'lantlöparna'; det gällde att upprätthålla sin egen försörjning, och utan dem hade inga skepp kunnat lämna de svenska hamnarna. I Urshultskronikan år 1954 skriver Henning Tarstad: 'Silverdosan var ett alltför vanligt attribut till klädesdräkten i detta snusandes stora århundrade för att ge anledning till det banala antagandet att han (Petter) snusade. Det hade varit roligare om denna lilla tingest i hans kvarlåtenskap hade bevarats till vår tid'. När Tarstad skrev detta visste han inte att dosan fanns i hans närmaste omgivning. Desto större blev hans förvåning när min morfar i Gröntebo ringde upp honom och berättade att snusdosan fanns i hans ägo. Den sändes till Nordiska Museet i Stockholm, där man fick informationen att den är framställd i Amsterdam, det kunde man tyda på silverstämpeln. Men som en sjöman stack dosan iväg tillsammans med min morbror till det stora Amerika och stannade där åtskilliga år för att på Alla Hjärtans Dag i år återvända till Mientrakten igen.



Nej, jag tänker nog inte börja snusa, men min flicka kanske tar sig en pris när hon får överta den någon gång, på Alla Hjärtans Dag.

*Boel Cederqvist*

## Redia träskor



Hur har dessa riktiga holländska träskor hamnat mitt i mörka Småland? Jo han som brukar ha dom på sig är Jan Roelf Sikkema som tillsammans med sin sambo Janneke Ordelsman har flyttat in i pappas hus. Dom kommer närmast från Arnheim där dom, tro det eller ej, har pluggat skogsbruk och eftersom det inte finns så mycket skogsjobb i Holland så har dom sökt sig hit till Sverige. Och dom har redan börjat jobba här med bla skogsplantering.



Det finns faktiskt lite skog även i Nederländerna berättar Janneke och Jan Roelf. Holland betyder också något i stil med Trädlandet så det bör ha funnits mycket skog där tidigare. Och så finns det ju en hel del trädgårds- och parkträd. Ett mycket trevligt och rart ungt par som jag gärna hälsar välkomna hit till vår bygd. Svenskan jobbar dom på men det går också bra med engelska. Om ni nu inte är slängda i holländska förstås.

Välkomna och hoppas ni skall trivas här hos oss.

Björn

## Information om fiske i Mien

Det finns en lag om fiskevårdsområden. Några år efter att den kom bildades Miens fiskevårdsområde. Hade vi ej gjort det hade fisket blivit fritt. Alla fiskeägare med fiskerätt jämte några personer som av hävd har fiskerätt är delägare i fiskevårdsområdet, dvs. omkring 100 delägare.

Det finns en styrelse för föreningen. Det är fiskestämman som utsett styrelsen. I år var det i Bygdegården den 24 mars.

Vi har tagit ut en avgift på 50 kr. per år av delägarna. Debitering har skett vartannat år. Vidare har det sålts fiskekort av Småland Check-in, Urshult 0477-208 75, kiosken i Midingsbråte (sommars), Kompersmåla Handelsbod 0459-821 30, Turistbyrå i Tingsryd 0477-442 70 samt av ledamöterna i styrelsen.

Mest har Kompersmåla Handelsbod sålt.

### Priser på fiskekort:

Kortpris dag	30:-
Familjekort dag	50:-
Kortpris vecka	100:-
Familjekort vecka	200:-
Kortpris år	200:-
Familjekort år	400:-

På fiskekortet finns en karta samt fiskebestämmelser.

Båtuthyrning sker sommartid vid kiosken vid Midingsbråte badplats.

Styrelsen består av följande personer:

Agne Gunnarsson, Kornalycke, ordf. 0459-85002

Rune Karlsson, Ekebergsg. 5 Ryd, sekr. 0459-805 37

Bengt Neikter, Smedjev. 17 Urshult, kassör 0459-20017

Gun Ihlström, Hunnamåla 0477-15080

Uno Nilsson, Y. Källehult Tingsryd 0459-85015

Conny Agesson.

Suppleanter

Peter Rosvall, Gröntebo Urshult 0459-84015

Bengt Wallin, Hakefors Tingsryd, 0459-850 37.

## Midingsbygdens bygdegårdsförening Verksamhetsberättelse för året 2003

Styrelsen har under året bestått av följande personer:

Gun Ihlström ordförande, Peter Gunnarsson vice ordförande, Lena Jönsson sekreterare, Tord Johansson kassör samt Inga-Lill Karlsson, Aila Thuresson och Olle Bergman. Ersättare har varit Jack Svensson och Ronny Karlsson

Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. På styrelsemötena har vi behandlat frågor som gäller själva bygdegården, arrangemang, renovering, nyanskaffningar och sist men inte minst ansökan till kommunen och Boverket om medel för ny värmeanläggning.

Förra årsmötet ägde rum den 8 april. Några dagar efter, den 11 och 12 april, var det dags för **teatergruppen** att framföra Lördagskväll av Vilhelm Moberg. Dessa kvällar blev mycket populära och man bokade plats i god tid. Generalrepetitionen hade ägt rum på bygdens älgfest så ryktet gick att detta fick man inte missa. I samband med kvällsföreställningarna såldes landgång och öl, arrangerat av Aila, Tina, Eva och Peter. På en av dagarna spelades en extra föreställning för Solängen. Hela arrangemanget med teaterkvällar var verkligen mycket uppskattat och alla visade ett stort engagemang och äkta spelglädje. Så proffsigt framfört! Varmt tack till Irene, som var både producent, inspicient m.m. och till teatergruppen bestående av Emelie, Inga-Lill, Kristina, Ros-Marie, Åke, Mikael och Lennart och till alla er som jobbade med och bakom scenen.

Vårt första föreningsevenemang under året var en filmkväll. Den 19 mars visade Egon Karlsson från Urshult filmer från bygden. Det var mycket intressant, speciellt en film som hette **"Kvarnen i Gäddeviksås"** där vi fick följa Knut Nilsson och hans medhjälpare och kunder vid kvarnen. Sådana filmer har ju ett stort historiskt och kulturellt värde. Efter en stunds småprat och kaffe visade Egon ytterligare två filmer, som bl.a. handlade om linberedning.

Påskdagen och Annandag påsk ordnades **caféverksamhet** i bygdegården. Annika Carlberg var ansvarig. Idén var god och några kom för att fika. Annika gjorde detta som ett litet test inför sommaren, men konstaterade att hon ville vänta med fortsatt caféverksamhet.

En liten behållning blev det, som Annika satte in på bygdegårdens konto. Det tackar vi för.

På förra årsstämman diskuterade vi **värmesystemet**. Energikostnaderna väntas öka ännu mera och att fortsätta värma upp bygdegården med enbart el känns oroande. Stämman uppdrog åt styrelsen att infodra minst två anbud på bergvärme samt att så småningom ansöka om medel hos kommunen och Boverket.

På styrelsemötet i maj redogjorde Olle för två olika **anbud på bergvärme**, dels från Sandbergs Rör och dels från Tingsryds Rörinstallationer. Mötet uppdrog åt Olle, Tord och Peter att arbeta vidare. Ansökan skickades så småningom till både kommunen och Boverket. Det var inte lätt att få fram och skriva alla dessa blanketter som krävdes för ansökan. Bodil har gjort ett jättejobb åt oss. Tusen tack Bodil! I nuläget har kommunen lovat sitt bidrag och vi väntar på Boverkets beslut i maj.

### Angående underhåll och reparationer.

Diskmaskinen har åtgärdats av en serviceman, som är specialist på just detta märke, han har bytt slangar och diskmedel. Man har satt en galvaniserad plåt under maskinen. Två nya spisar har installerats i köket. Vi har kompletterat med nya vinglas. Tord har köpt två fläktar till stora lokalen, dessa kommer att installeras. Nya gardiner har valts, med stor omsorg, de gör lokalen mycket trevligare.

Vi har totalt haft fyra **"fixardagar"**, den 14-15 juni och 20 – 21 september, då vi målat huset, fönstren och bodarna. Vindskivor har bytts ut och några träd har tagits bort. Många villiga, vaktmästare och övriga "frivilliga" har ställt upp. Stort tack till er alla!

**Midsommarfirandet** skedde på traditionellt sätt. På förmiddagen kläddes och restes midsommarstången. På eftermiddagen ansvarade Alf, Laila och Sofia för midsommarlekarna. Försäljningen och tävlingar uppe vid "bodarna" skötte Tord och Peter med assistans av flera medhjälpare.

**Loppmarknaden** den 7 september ordnades av Tina, Aila och Mikael. De gör ett jättejobb och även om de är proffs på detta så måste vi inför nästa "loppis" tänka på att hjälpa dem mera. Vi får diskutera detta och försöka dela upp arbetet. Intresset var som vanligt stort. Många kom för att göra fynd, köpa Signes och

Runes hembakade bröd, dricka kaffe och njuta av Gullans våfflor. Vinsten på loppmarknaden kommer väl till pass, det är bl.a. därför vi har kunnat köpa spisar.

Den 9 oktober hade vi en **sång och berättarkväll** i bygdegården. Agneta Gyllö Karlborg från Yttre Källehult och Bo Johansson, Knällsberg svarade för underhållningen. Agneta framförde sånger från beredskapstiden och Bo varvade med berättelser om livet och olika människoöden i våra trakter. Vi drack kaffe och många ville prata om sina minnen från den tiden. Det var en uppskattad kväll och flera har önskat den ”i repris”.

**Sikfesten** ägde rum den 15 november. Eva från Vildmarkscafét lagade maten. Cherrys orkester spelade. Vi kunde få fram sik även om det såg kritiskt ut. Vi vet att några midingsbråtebor var så energiska fiskare att de inte ens nådes smaka siken själva förrän efter festen. Vi i styrelsen tackar och känner stor värme över detta gensvar från er. Nästa år skulle vi vilja att det blev ännu mera en bygdens fest. Tänk så trevligt om alla boende runt sjön, alla åldrar, gick man ur huse till denna fest med gamla traditioner. Något att arbeta för!

Denna gången annonserade vi om att anmälan var bindande. Det var bra för de som hade anmält sig kom verkligen och vi slapp stå där med tomma platser. Festen gav flera tusenlappar i vinst, vilket gör styrelsen extra glad.

En annan trevlig aktivitet under hösten var **ljusstöpardagen** den 13 december. Idén kom från Olle och Karin, som är vana ljusstöpare. Över 800 ljus stöptes i bygdegårdens källare. Karin ordnade dessutom trevliga aktiviteter för barnen. Det hela var mycket välorganiserat och vi hoppas på fortsättning till hösten. Kanske detta kan bli en trevlig jultradition. Ljus vill ju alla ha till jul och så vackra de blev.

Under hösten kallades representanter för alla **föreningar i kommunen** till ett informationsmöte i Parken, Urshult.

Kommunens budskap var att anslagen är i farozonen och kommer att skäras ned med 20 %. Detta gäller antingen man har fått höga eller låga anslag.

Alla företrädare fick berätta om sin verksamhet och Gun informerade om vår ansökan till Boverket och våra ombyggnadsplaner. Det visade sig att Sven Nilsson var väl informerad,

efteråt fick politikerna en liten extra information om vårt projekt.

**Vaktmästarsysslan** har även i år fungerat bra. Den 9 januari hade vi en tacosfest för vaktmästarfamiljerna. Vi inledde kvällen med en liten tävling eller lek, ett bra sätt att få chans att prata med alla. På denna festen berättade Gun för alla om skrivelsen till kommunen och till Boverket. Det är viktigt att alla vaktmästare vet vad som eventuellt kommer att ske. Förutom borrning, grävning och installering ingår det cirka 900 timmars eget arbete, som är vår del av projektet. I dessa timmar ingår arbete med att fräscha upp källaren, bastun och duschrummet. Men 900 timmar är inte så mycket då alla hjälps åt, allt arbete för bygdegården räknas. Ingen protesterade så alla verkade acceptera detta. Om vi nu får chansen.

**Gymnastiken** har varit igång under hela hösten och våren. En nykomling kan intyga att detta är toppen. Det finns plats för flera och alla kan jobba i sin takt. Tack Inga-Lill för din insats!

**Solariet** används ganska flitigt det är bra för det ger föreningen lite pengar.

**Lokalen** hyrs ut lite till både föreningar, fester och till kyrkan. Det är Thea som ansvarar för att denna service fungerar. Tack för din hjälp! Vårt mål är att bygdegårdsföreningen ordnar några sammankomster varje höst och vår. I februari bjöd vi in Visans Vänner från Ryd och Karlshamn. Det kom 45 personer och var en mycket lyckad kväll. Vi hoppas att vi kan få flera sådana sångarkvällar.

Avslutningsvis vill vi från styrelsen framföra vårt tack för gott samarbete och visat förtroende under det gångna verksamhetsåret.

Gäddeviksås den 6 april 2004.

Styrelsen:

Gun Ihlström  
Peter Gunnarsson  
Tord Johansson  
Lena Jönsson  
Inga-Lill Karlsson  
Aila Thuresson  
Olle Bergman



## Valborg och påsk

Årets valborgsmässoafton tillhörde de kyliga vårkvällarna men ett 70-tal personer samlades ändå som vanligt vid Miens strand för att hälsa våren.

Text och bilder Eivor och Ferdinand



Och så har det varit påsk.  
Årets "kärringar"

## Årsmötena

Årsmöten i Miengruppen och Bygdegårdsföreningen  
Ferdinand fotade.



Gun begär ordet

Endast de närmaste  
sörjande (styrelserna)  
samlade.



Till sist en  
utsmyckning längs  
vägen



# Händer runt Mien

## Juni:

Onsd 2/6	18:00-19:00	Fotbollsträning för barn på Hagavallen.
Onsd 9/6		Kontaktperson Peter 0459-850 61
Onsd 16/6		
Onsd 23/6		
Onsd 30/6		
Fred 25/6	11:00 15:00	Vi klär midsommarstången vid Bygdegården i Gäddeviksås Dans kring midsommarstången. Lotteri och kaffeservering

## Juli:

Lörd 3/7	08:30	MienCup i fotboll på Hagavallen. Kontaktpersoner: Peter 0459-850 61 och Mikael 0459-850 51 Gratis entré. Kaffe- och korvförsäljning.
Onsd 7/7	19:00	Grillkväll vid badplatsen vid Midingsbråte. Ta med mat, grill och ett glatt humör. Kontaktperson: Kristina 0459-850 29
Lörd 31/7	10:00	Slätterdag vid Sjölanders stuga. Vi samlas och fixar till runt stugan för Spelmansstämman och fikar från medhavd korg. Kontaktpersoner: Anders och Monika Ericsson 0477-106 98
Lörd 31/7	14:30	Missionsauktion. Bygdegården i Gäddeviksås. Midingsbråte Kyrkliga Sykrets. Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33

## Missionsauktion och friluftsgudstjänst

Glöm inte årets auktion och friluftsgudstjänst hälsar Ingegerd.

Auktionen den 31 juli kl 14.30 i Bygdegården och Gudstjänsten den 15 augusti kl 16:00 i

Kjellmans trädgård

Välkomna!

## Snart dags för Loppis!

Det är dags att tänka på Loppis igen som blir lördag och söndag den 4 och 5 september. Vi tar emot varor den 23 och 30 augusti på kvällen mellan klockan 18.00-19.00. Det går även bra att hyra bord och sälja egna alster. Om ni har problem att få dit sakerna så hör av er så kör vi och hämtar. Det blir även kaffeservering som föregående år. Är det något ni undrar över går det bra att ringa. Tiina 0459-850 61, Aila 0459 85023, Mikael 0459-85051



# Händer runt Mien

## Augusti:

Sönd 1/8		Manusstopp Mieninfo nr 3/-04. Aktiviteter i Händer runt Mien för sept, okt och nov.
Onsd 4/8	18:00-19:00	Fotbollsträning för barn på Hagavallen.
Onsd 11/8		Kontaktperson Peter 0459-850 61
Onsd 18/8		
Onsd 25/8		
Sönd 8/8	13:00	Spelmansstämma vid Axel Sjölanders stuga i Grönadal Kaffeservering och lotteri. Kontaktpersoner: Anders och Monika Ericsson 0477-106 98
Onsd 11/8	19:00	Grillkväll vid badplatsen i Laxasand. Ta med mat, grill och ett glatt humör. Kontaktperson: Petra 0459-840 15
Sönd 15/8	16:00	Friluftsgudstjänst i Kjellmans trädgård i Midingsbråte Urshults församling. Kaffeservering. Kontaktperson: Ingegärd Kjellman 0459-851 33
Månd 23/8	18:00-19:00	Mottagning av varor för loppiset i Bygdegården.
Månd 30/8		Se även artikel på föregående sida

## September

Onsdagarna 1, 8, 15/9	18:00-19:00	Fotbollsträning för barn på Hagavallen. Kontaktperson Peter 0459-850 61
Lörd sönd 4-5/9	10:00- 15:00	Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås. Micke, Aila och Tiina 0459-850 51 ..23, ..61
Lörd sönd 4-5/9	10:00 – 18:00	Konst och hembygdsrundan. Inte helt klart mer i nästa nummer. Prel. Christer, Sebastian, Kent och jag Björn.

### Spelmansstämman

Anders och Monika vädjar om hjälp med stämman. Någon som kan tänka sig att hjälpa till med den? Det vore synd om den försvann. Det är ju ett av de stora (största?) evenemangen här i vår bygd. Fundera på om inte just du skulle kunna lägga några timmar. Det är inte så mycket jobb säger Anders. Hör av dig till Anders och Monika 0477-106 98  
Och glöm inte slåtterdagen den 31 juli. Vi var dåligt representerade förra året.

Red.