

Mieninfo nr 3 år 2003

Missionsauktionen

Stort tack till alla som på olika sätt bidrog till det goda resultatet vid vår auktion i Gäddeviksås bygdegård den 26 juli.

Dagen inbringade 54.370 kr. Dessa pengar kommer vi nu att fördela efter bästa förstånd.

Förhoppningen är ju att de skall hamna där de bäst behövs. Än en gång hjärtligt tack och välkomna till nästa år!



Midingsbråte Kyrkliga Sykrets
Ingegerd Kjellman

Det är väl alla vi andra som skall tacka för ett strålande och välbehövt jobb.

/ Red.

Hösten

Ja då var sommaren till ända och inte så mycket att se fram emot. I alla fall inte under oktober och november. Så ni som funderar på att fixa några aktiviteter i bygden så är dessa månader kanske lämpliga.

September är då något bättre med konstrundan, loppis mm. Loppiset är på söndagen i år men konstrundan som vanligt. Bosse planerar någon utställning i samband med rundan men vad är inte helt klart under pressläggningen.

Gun har i alla fall fixat en sång- och berättarkväll under oktober som vi kan se fram emot. Och som vanligt sikfesten.

Vi fortsätter att tjata om material till bladet. Text, bilder eller annat som berör bygden. Handen på hjärtad har **du** bidraget med något?

/ Red.

Fotosafari – Mien runt

Jag slängde på mig tropikhjälmen (hårbandet) och hoppade in i jeepen (familjebilen), mycket spänd på nya äventyr. Naturen var tätvuxen och mörk, och jag var helt ovetande om hur denna dagen skulle sluta. Överallt lurade farorna.



Vid en lägerplatsen vid vattnet (badplatsen) försvarade infödingarna (badgäster från orten?) sitt territorium och kastade fientliga (blyga) blickar mot mig. Jag kände mig osäker och ville inte riskera ett övergrepp. Snabbt fortsatte jag min forskningsresa.



Övergivna gårdar (men blommorna var för all del välvattnade) kantade min resa längre och längre bort från min utgångspunkt.

Solen stekte obarmhärtigt från en klarblå himmel, svetten dröp i pannan och jag började att känna en viss svaghet i benen.



Runt omkring mig var endast mörka, höga träd i sikte. Äntligen lyckades jag komma fram till öppnare marker. Elefanter (kor) stampade fram. Jag grep geväret (kameran) och siktade i rent försvarssyfte. Turen stod på min sida när jag fick en fullträff (jodå, ett skapligt ko-kort). Vilda rasade djuren fram mot mig och efter vissa startproblem lyckades jag fly.



Under min fortsatta färd kom jag till en länge övergiven byggnad (i Grönadal). En skylt ("till Salu") stod vid staketet. Men än idag har man inte funnit ägaren. Vem är egentligen denne Salu? Salu Johansson, Salu Andersson eller Salu Karlsson kanske? Säkert en mystisk person.

Termiter (myror) hade intagit ett helt skogsområde (ett ganska stort träd). På savannen (kalhygget) dåsade en lejonfamilj (kanske en synvilla) i det starka solskenet. Tysta och försiktigt drog jag mig tillbaka. Törsten tilltog något enormt, men ingen Fanta eller Cola i sikte.



Jag övergav (parkerade) jeepen, började febrilt att leta efter vatten, men framför mig låg bara en stenöken (i Bastaremåla). Hoppet sviktade. Förtvivlat kröp jag utmattad på alla fyra med sprickor i läppen. Först efter fem kilometer lyste något mellan träden i djungeln, och jag kunde knappast inte tro det när en rund sjö bredde ut sig framför mina utmattade ögon. Den sista biten kravlade jag mig fram till strandkanten och började att lapa vattnet som ett uttorkat djur. Genom det snåriga buskaget skymtade min hydda (stuga), dit jag med mina sista krafter lyckades att ta mig för att söka skydd innan solen gick ner. Lägerelden (Tv:n) var tänd och tryggheten bredde ut sig inom mig. Borta bra, men hemma bäst.

Boel Cederqvist

Mer folk i Midingsbråte

Lena och Claes Egemalm kom från Näsrum, flyttade till Midingsbråte den 28 mars 2003.

Vi jobbar båda som slöjdlärare på Dackeskolan sedan 3 år tillbaka.

Vi har två katter "Katten Grabben" och "Tigge Grå".

Våra intressen är vår trädgård och vår motorcykel. Dessutom tycker vi om att fiska.



Vi tackar alla för det fina bemötandet vi fick när vi flyttade hit.

Lena och Claes

Välkomna till bygden hälsar Mieninfo. Och ni andra nyinflyttade gör som Lena och Claes skriv en rad och presentera er i bladet / Red.

MienCup 2003

I år slapp vi fjorårets konkurrens från den andra stora fotbollsturneringen (VM) och det märktes. När vi efter fjorårets cup med 14 lag frågade oss om detta inte motsvarade våra resurser, anade vi inte vad som skulle ske i år. Lördagen den 28 juni kom nämligen 27 lag med sammanlagt 292 spelare, som kämpade i 61 matcher! Antalet spelare kan vi säkerligen sedan multiplicera med fyra eller kanske fem och komma fram till totala antalet besökare. Nu kom ju inte alla på en gång (tack för det!), men i alla fall!).

Pojkarna var i år, födda 1993, 1994 och 1995 och flickorna 1992, 1993 och 1994

Som vanligt visades en härlig kämpaglöd: även om man låg under med 4-0 var matchen inte över förrän domaren blåste slutsignalen!



Resultat

Pojkar 93

- 1 Ringamåla IK
- 2 Tingsryds FF
- 3 Ryd SK
- 4 Urshults IF

Pojkar 94

- 1 Svängsta IF
- 2 Sölvesborgs GoIF
- 3 Väckelsångs IF
- 4 Ingelstad IK
- 5 Tingsryds FF

Pojkar 95

- 1 Sölvesborgs GoIF
- 2 BK Union
- 3 Ryd SK
- 4 Urshults IF
- 5 Ingelstad IK
- 6 Väckelsång IK

Flickor 92

- 1 Asarums IF lag 1
- 2 Svängsta IF
- 3 Ringamåla IK
- 4 Asarums IF lag 2
- 5 Urshults IF
- 6 Ryd SK

Flickor 93 och 94

- 1 Tingsryds FF 94
- 2 Tingsryds FF lag 1
- 3 Tingsryds FF lag 2
- 4 Ingelstad IK
- 5 Svängsta IF lag 2
- 6 Svängsta IF lag 1



v.g.v.



En sådan här tävling kräver en insats modell större. Få ett spelschema som fungerar, få tag i domare, kioskförsäljningen, "speakeriet" med prisutdelningen, att få vår fina plan att motsvara sitt goda rykte och det som kanske kräver mest när det gäller att improvisera: bilparkeringsproblemet (som inte blev något problem!): allt löstes på ett sätt som imponerade och som bäddade för en jättesuccé. så därför: ett stort tack från oss som mest tittade på!

SK

Gökottan

Gökottan i Midingsbråte började som synes tidigt i gryningen nästan innan solen gått upp och höll på långt fram på dagen. Eller har Ferdinand försökt lura oss med några fototekniska trix?



Och här kommer lite nyheter från Midingsbråte av Eivor och Ferdinand

Rune Bengtsson

Dag för dag växer ett vackert staket fram runt Bengtssons åkrar i Midingsbråte. Det är familjeäldsten Rune som på gammalt vis lägger slana vid slana och binder samman. Gammalt hantverk som inte många behärskar numera.



Badplatserna

Badplatserna vid Mien har varit välbesökta denna härliga sommar. Badtemperaturen kan man inte heller klaga på och den nya flytbryggan vid badplatsen i Midingsbråte har varit uppskattad. Många olika nationaliteter har hittat hit- ofta har ett 20-tal bilar och många cyklar fyllt parkeringen. Tack idrottsföreningen för att Ni sköter Midingsbråte badplats så fint.



Och till sist:
Urshultskrönikans redaktion har uppmärksammat vår lilla skrift med uppskattande ord vilket gläder oss mycket.

Spelmansstämman

Mycket folk och fint väder och många gamla bekanta. Givetvis också en massa musik.



Vår egen Hilbert



Antingen smågrupper i buskarna eller alla framför stugan.



Nya och gamla bygdebor. Nåja Harley har ju sommarstuga vid sjön



En och annan arg brötabo fanns också



När man far hem får man även uppleva fint hantverk.

Foto: Björn och Ferdinand

Hur man fixar en midsommarstång

Steg för steg-instruktion



Ta't cool. Låt småtjejerna göra jobbet



Bry dig inte dom fixar det.



Låt dom marginellt äldre tjejerna fixa kransarna.



Till slut får du ändå visa att du är en riktig karl



Och med lite flyt så får du också avsluta med hedersuppdraget.

En nästan hundraårig uppsats.

Något om min hembygd.

Mitt hem är beläget i södra delen av Urshults församling, strax intill den vackra sjön Mien.

Gården heter Midingsbråte. Boningshuset är ett ganska stort trevåningshus med dubbel veranda. Det har högt och vackert läge ett par minuters väg från stora vägen. En rät allé leder från gårdsplanen ned till vägen. Allén består av mycket stora askar. Två stora kastanjer, som bilda ett valv över vägen, avsluta allén. En stor trädgård med nära ett hundratal fruktträd av flera slag omger boningshuset. Om våren är där mycket vackert, då alla träden blommar. I synnerhet bigarråträden, som blommar tidigast, brukar vara alldeles snövita av blommor.

På gårdsplanen finns även fyra särdeles stora lindar och en nästan lika stor, ovanligt vackert, vuxen ek. Den ena linden är så stor, att tre karlar knappast kunna famna den.

På tre sidor omges gården av stora åkrar, längre bort av ängar, omväxlande med lövskogsklädda kullar. Den andra sidan ligger sjön med endast trädgården och en liten äng emellan, så att det är blott två minuters väg dit.

Midingsbråte är ganska berömt för sitt vackra läge. Det är fyra gårdar där. Alla ligger nära sjön och alla hava mycket stora välvårdade trädgårdar. En plats finns det dock, som tar priset framför alla andra i Midingsbråte. Det är en mycket hög kulle, kallad "Skansen". Det påstås att där förr har varit en så kallad "dommarring" ett ställe där man haft ting förr i världen. Där synas ännu några i en ring placerade stenar. Ännu har ingen utgrävning eller undersökning skett, men det har varit påtänkt. Från "Skansen" har man en hänförande utsikt över hela gården, nästan hela Mien och även längre bort belägna gårdar samt stora åkrar, omväxlande med ängar och kullar. En syn som kan fångla ögat.

Denna uppsats är skriven av Anna Ericsson i Midingsbråte. Den skevs då Anna gick i folkskolan i Gröntebo, troligen år 1905. Anna var äldst av fyra syskon och hon växte upp på gården som Bengt och Katarina har. Hon var syster till Bengt Bengtssons morfar Karl Ericsson och till min mamma Elin.

/ Gun Ihlström /

Vad har vi gjort i bygdegården?

Nu är huset rödfärgat och de flesta fönster är klara. En ny spis har inköpts och nya gardiner är på gång.

På fixardagarna i september ska vi rödmåla bodarna och göra alla fönster klara.

Dessutom finns det en del inomhus- arbete att utföra, så alla som kan hjälpa till är välkomna.

Gun

OBS.

Eftersom det förekommit stölder i bygden den senaste tiden så tänk på att ni även låser dörrar till uthus och förråd.

Gun



Illustration: Sebastian Jäderås



Händer runt Mien

September:

- Lörd sönd 6-7/9 10:00 – 18:00 Konst och hembygdsrundan
Elisabeth, Kent, Sebastian och jag Björn som förra året.
Dessutom i år: Erik Karlsson i Midingsbråte och Christer
Liberath i Gäddeviksås.
Kartor info hos Björn 0459-851 43
- Sönd 7/9 10:00- 15:00 Loppmarknad. Bygdegården i Gäddeviksås.
Kaffeservering.
Micke, Aila och Tina 0459-850 51 ..23, ..61
- Sönd 7/9 Tipspromenaden är tyvärr inställd denna gång
- Tisd. 16/9 19:00-20:00 Gymnastiken börjar idag i Bygdegården och fortsätter tisdagar
under hösten
Ledare Inga-Lill som vanligt. 0459-850 41
- Lörd. 20/9 09:00 Fixardagar i Bygdegården. Målning utomhus och städning
Sönd 21/9 10:00 inomhus. Alla är välkomna att hjälpa till.
Kontaktperson: Gun 0477-150 80

Oktober:

- Tisdagar 19:00-20:00 Gymnastiken fortsätter.
- Onsd. 8/10 19:00 Sång och berättarkväll i Bygdegården, Gäddeviksås.
Medverkande: Agneta Gyllö-Karlborg och Bo Johansson (Bo i
Knällsberg) Kaffeservering.
Välkomna
Kontaktperson Gun 0477-150 80

November:

- Lörd. 1/11 Manusstopp nr 4/03. Aktiviteter i december 2003 samt
januari och februari 2004.
Glöm ej att skicka in material. Vad som hänt och kommer att
hända.
Skriver du på dator: Skicka på diskett eller e-post. Be gärna
Ferdinand att fota.
- Tisdagar 19:00-20:00 Gymnastiken fortsätter.
- Lörd 15/11 18:30 Sikfest i Bygdegården i Gäddeviksås.
Boka dig redan nu hos Tord och Tea. Tel. 0459-851 46.
Obs! Anmälan är bindande

Min skrivare strular så de 2 sista bladen är utskrivna endast ena sidan. Så det är inget du
missar. / Björn