

# Mieninfo nr 4 år 2002

## Hänt i Grönadal och Källehult

En fredag i slutet av augusti träffades de som bor runt vägkorsningen i Grönadal och Källehult hemma hos Aila och Lennart på fika och äppelkaka som Emelie hade bakat. Kvällen var trevlig, vi satt och pratade om att en anslagstavla borde ordnas i byn och så blev det. Söndag den 8 september klockan 10 på förmiddagen träffades Bo och Lennart i korsningen funderade en stund sedan satte de igång. Först slog de ner ekstolpar sedan mättes det och sågades och spikades, Bo höll för det mesta i hammaren men även Lennart gjorde en stor insats, Lars kom lite senare då var det målning som gällde. Anders hade bakat en kaka som de hade till fikat, Ingrid kom med kaffekorgen, vädret var strålande hela dagen, lagom varmt.

Besök hade de nästan hela tiden, det var flera som stannade och tittade. Senare på kvällen grillades det hos Irene och Lars för att fira nytillskottet.

Alla som har något att annonsera om är välkomna med anslag. Hoppas den kommer till nytta och glädje för många.

Eva o Harry



Nåja alla jobbad ju inte så hårt!

## Konstrundan

Jag har i år åkt konstrundan i alla fall på några ställen i vår bygd. Eftersom jag ju själv är låst under själva rundan så har jag gjort besöken både före och efter den officiella öppettiden.

Tyvärr blir bilderna nedan inte så bra i svartvitt. Kopieringen gör ju inte saken bättre. Förhoppningsvis kommer Agneta att lägga ut dom på vår webbsida så ni som har tillgång till Internet kan kolla dom där. Adressen hittar ni på första sidan om ni nu inte redan har den på era "Favoriter".

Björn

## Elisabeth

Elisabeth Ostendorf har varit med några år nu på rundan. Hon är bördig från Tyskland men hittas numera i Hunnamåla. Hon har tillsammans med sin man en liten stuga på gamla Tingsrydvägen.



Det var första gången jag såg hennes bilder och det blev en positiv överraskning. Men så har hon en gedigen flerårig utbildning både i Italien och Belgien bakom sig. Förutom Konstrundan och ett par andra utställningar i Sverige så har hon framför allt ställt ut i Belgien, Tyskland och Frankrike ett 30-tal gånger.



Jag besökte Elisabeth ett par dagar innan rundan då hon jobbade för fullt för att hinna bli färdig.

## Bosse

Bosse Bengtsson i Källehult skola slog på stort. Han hade en utställning med Bengt Lindström som väl är en av Sveriges mest namnkunniga (och dyraste) konstnärer. Men Bosse hade lyckats dels få ner både hans oljemålningar och grafik. Och dessutom till priser som var riktigt konkurrenskraftiga. I varje fall om man har 100 000:- att spendera på en olja. Grafiken var dock mer rimlig i pris för oss vanliga dödliga.



Bosse med en oljemålning i bakgrunden. Han har fortfarande lite grafik kvar. Så om någon är intresserad så kontakta Bosse.

## Kent

Kent Rotsthen var också en positiv överraskning. Det var första rundan för Kent. Men han är inte okänd för oss läsare av Mieninfo. I nr 3 och 4 1997 hittar vi hans illustrationer av bland annat Ferdinands dykerihistoria.



Kent huserar i Midingsbråte nästan vid gränsen till Gröntebo där han har inrett en fin liten ateljé och utställningslokal.



Kent jobbar i en naivistisk stil och här en bild från.. ja ni alla ser väl varifrån. Kents bilder uppskattades mycket speciellt av oss bygdefolk som kände igen platser och för några av oss tidsandan. Välkommen i gänget Kent hoppas Du blir med nästa år igen.

## Sebastian

I gjuteriet var det faktiskt hela 4 utställare. Förutom **Sebastian** och jag var **Erik Borgehed** gästutställare. Erik är son till Margareta Borgehed som väl många känner som keramikern och bildläraren.

Dessutom visade **Christer Lieberath** ett litet prov på vad som förhoppningsvis vankas till nästa runda.



Del av Christers målning.



Sebastians mustiga kvinnor i olja och en man som har fått för mycket av det goda. Eller?

## Kjeld

Kjeld Schmidt ursprungligen från Danmark betecknar sig som autodidakt dvs självlärd. Han har efter några år som industriarbetare återgått till sin "läst" dvs som konstnär. Kjeld bor sedan många år i Södra Hunnamåla med hustrun Christina Persson som vi också känner som konstnär. Roligt att Du är i elden igen och välkommen tillbaka till rundan Kjeld.



Konstnären medverkar ej på bild då han inte ville raka sig och ta på sig slips.

## **Nu är det jul igen och nu är det jul igen.....**

Och alla våra sinnen sätts in för förberedelsen och njutningen av den anstundande helgen. Medan prästerna i kyrkorna (vid adventstiden fylls ju de annars så glesa kyrkbänkarna) manar oss till att varva ner just vid advents- och juletiden löper dock förberedelserna i högvarv trots industrisamhällets bekvämligheter. Visst finns redan färdig pepparkaksdeg, kokt risgrynsgröt och vi slipper att sticka sockorna själva. Skulle vi vilja ge bort en skål i julklapp (men vem gör det?) slipper vi att stå och tälja den själva, och i stället har vi den fantastiska möjligheten att kunna välja mellan asiatisk, kanske indisk design eller varför inte en skål från Danmark ? Och denna bekvämlighet att kunna gå in i en affär, välja i det stora sortimentet och bara köpa något, inte illa! Eller.....???? Det kanske fattas något??? Kanske stoltheten över att vi har gjort julklappen själva, att vi tänkte just på den personen när vi gjorde den, att vi tyckte det var kul att se den "växa fram" ur våra händer, tiden som fanns över för alla tankegångar.....

Och varför stressar vi, när vi varken behöver sticka, tälja eller baka alla sju sorters kakor? "Allt är ju så bekvämt nuförtiden.", "Visst finns det tid, bara vi vill själva.", " Det var så mycket jobb med julen förr." Det obekväma kanske blev bekvämt, men samtidigt blev p.g.a. hög effektivitetstänkande tid till stress och kanske ersattes familjesammanhållningen av materiella anspråk. Men vi lever nu och inte för 200 år sedan, så varför romantisera det förgångna? Men det var kanske ändå något som gick förlorat på vägen hit och som bara går att förklara när man tar en tillbakablick till de tidigare generationerna?

I vilket fall som helst är svenskarna mycket duktiga på att hålla fast vid traditionerna vid juletiden och tittar man närmare på dem hittar man t.o.m. jultraditioner som för oss längre tillbaka än Walt Disneys Kalle Anka gör. Det sägs att redan innan

kristendomen firade man en förhistorisk midvinterfest, midvinterblodet som var en slags fruktbarhetsfest. Vid denna offrades olika husdjur till gudarna för att få goda skördar. Julgrisen eller skinkan kan vara ett inslag av julen som har levt kvar sedan dess. Kristendomen försökte att förbjuda de hedniska sedvänjorna, men de asatroende firade festen både på hedniskt och kristet sätt och till slut fick kyrkan ge med sig för att inte förlora de nykristna.

Julklappen förbinds med de nyårgåvor man gav till varandra redan i antiken. Senare överfördes de till julfirandet. I Sverige kom julklapparna till långt innan jultomten var påtänkt. Då smög man sig fram till dörren hos den personen som skulle ha gåvan, bankade (klappade) på dörren med ett vedträ, en grisfot eller en halmfigur och kastade in den innan man blev igenkänd. Ofta fanns det ett ironiskt bud på omslaget, som ett slags skämt. Det skämtsamma finns kvar i våra julrim.

Ingen jul utan tomte förstås. Förutom den välkända gårdstomten som skyddar folk ock få mot olyckor, förbinds vår tomte med en pojke från Patara i Turkiet som hette Nicolaus. Hans föräldrar var mycket rika så han hade möjligheten att studera i Palestina och Egypten. Senare blev han biskop i Myra och gav sina rikedomar till de fattiga. Enligt en legend klappade han också med handen på dörrarna för att kasta in sina gåvor till de fattiga utan att bli igenkänd. Han blev barnens och sjömannens skyddshelgon och efter honom har man uppkallat många kyrkor, t.ex. Storkyrkan i Stockholm. Fram till reformationen firade man förr S:t Nicolaus den 6 december i Sverige. Gåvor delades ut till barnen.

S:t Nicolaus ersattes av Jesusbarnet, och antagligen har Jesusbarnet förts över på Lucia ("Jag är världens ljus") och gåvorna till barnen flyttades fram till julen.

B.C.

***God Jul och Gott Nytt År!***  
(när tiden stundar)

## **Ett stort tack**

**till alla som på olika sätt bidrog till ett mycket gott resultat vid vår försäljning i Gäddeviksås Bygdegård den 27 juli i år. Försäljningen inbringade 50200 kr.**

**Pengarna har nu fördelats till olika hjälporganisationer. Världens Barn, Lutherhjälpen, Svenska Kyrkans Mission och ett barnhem i Betania, Palestina, har fått vardera 10000 kr. Resten har delats mellan Stadsmissionerna i Stockholm, Göteborg och Malmö.**

**Hjälpbehovet är som alla vet stort i världen och det känns väldigt bra att vår bygd kan dra ett strå till stacken.  
Vi hoppas på återseende i juli 2003.**

**MIDINGSBRÅTE KYRKLIGA SYKRETS / Ingegerd.**

**Och inget dåligt strå heller! / red**

## **Webbsidan**

Som ni kanske kommer ihåg från RIM-projektet så var det några idéer som kom fram som Miengruppens styrelse skulle jobba vidare med. Två av dessa är vi nu igång med.

Det ena är att göra om vår webbsida mer interaktiv så vi både kan ta emot och själva lämna information dit.

Läget där är nu att Krister Svanberg har kostnadsberäknat den idé som han presenterade i nr 1/2001. Detta har Bodil sedan kombinerat med ett utbildningspaket så vi alla kan lära oss att använda sidan på ett aktivt sätt.

Det hela kommer som ni nog förstår att kosta pengar och det är där vi nu befinner oss. Dvs Bodil kommer att söka EU-bidrag för hela paketet och vi har förhoppningar att det skall lyckas.

Om det går som vi tror kommer vi att kunna dra igång projektet med kurser och konstruktion av sidan någon gång i vår.

Styrelsen

## **Turism**

Den andra RIM-idén som styrelsen har funderat på är turismen.

Ungefär 85 % av de som svarade i enkäten tyckte att det finns utrymme för mer turism i bygden. Dessutom ett 25-tal som skulle vilja jobba inom turistnäringen. Här borde det alltså finnas en potential.

Vi har därför tänkt oss att börja med ett möte i bygdegården där vi kan diskutera det hela. Det är framförallt två kategorier vi hoppas vill komma till mötet men givetvis är alla välkomna.

Dels du som på något sätt redan är i branschen eller har intresse att starta något. Det finns ju några områden som i viss mån redan är i näringen t ex konst och konsthantverk, jakt och fiske, kiosk och handel, idrottsföreningen m fl. Kanske en grupp kan bildas som stöttar och hjälper varandra.

Dels vill vi gärna se dom som har synpunkter på hur turismen skall bedrivas i bygden. Hur mycket av olika aktiviteter tål vi, hur skall vi hantera eventuella aktörer utifrån mm. Det finns mycket att diskutera. Välkommen då till Bygdegården den 27 januari 2003 kl. 19:00. Kaffeservering.

Styrelsen

## **Loppis**

I september anordnade vi ett loppis i Bygdegården och nu vill vi tacka samtliga som ställde upp och hjälpte till. Tack för alla skänkta saker, som vi mottagit. Summan kom upp i sextusenfyrahundra kronor (6400 kr), en ganska bra summa som oavkortat går till Bygdegården. Tack till alla som hyrde bord och sålde egna alster, även stort tack till alla som kom och handlade, det blev en påse med olika innehåll eller en fågelholk med hem, de flesta stannade och tog en fika med Gullans nygräddade våfflor, ett stort tack till Gullan som hela tiden stod över väffeljärnet. Vi tänker ordna Loppis nästa år också, så istället för att kasta saker är ni välkomna att skänka dem nästa år eller hyra eget bord. Ännu en gång stort tack till alla.

Loppisgänget

## **Några glimtar från styrelsemötet i bygdegårdsföreningen 02 11 18**

### **Angående Bygdegården.**

Städdagen i september blev mer än en vanlig städdag. Man upptäckte att avloppet inte fungerade. Ett stort **TACK** till er, som förutom helgen, kämpade hela måndagskvällen och till slut fann att avloppet var igenväxt. Tack vare er så fungerar det igen.

### **Alla arbetsvilliga!**

I vår kommer vi att behöva många som hjälper till då vi ska fräscha upp Bygdegården. Vi ska kitta och måla fönster, måla vindskivor och rödfärga huset. Detta kommer att ske i slutet av april eller början av maj. Om du vill hjälpa till så ring Gun 0477 / 15080 ( ring gärna redan nu så återkommer jag när det blir aktuellt.)

Styrelsen har beslutat att inköpa en avfuktare till Bygdegården. Det är ganska fuktigt i källaren och vi hoppas att det blir bättre inomhusklimat nu.

### **Ett litet upprop !**

Ni som har nycklar till Bygdegården var snälla och lämna dem till Tord och Thea Johansson. Det är viktigt att vi får alla nycklar tillbaka. Endast de två vaktmästarparen, Tord och Thea samt ordföranden ska ha nycklar till huvudingången.

**Sikfesten** var som vanligt mycket uppskattad med god mat och bra orkester. Tack alla Ni som på olika sätt hjälpte till ! Inför nästa års sikfest är det lämpligt att anmäla sig till Thea efter den 1:a september. Anmälan är bindande.

### **Övrigt!**

Kom gärna med förslag på aktiviteter i Bygdegården. De återkommande aktiviteterna just nu är dels gymnastiken på tisdagar och dels en teatergrupp som repeterar. Hur du förslag på studiecirkel eller trivselkvällar så samla en liten grupp intresserade och kör igång. Det behöver inte vara så märkvärdigt, när vi nu har en bygdegård, varför inte använda den? Berätta gärna för oss i styrelsen om ditt förslag!

Gun Ihlström (ordf. i bygdegårdsföreningen)

### **Hysesledigt**

Pappas hus nedanför Högåsa i Gäddeviksås är ledigt.

Är du intresserad att hyra eller känner någon som är så kontakta mej. Huset är på 3 rum och en kokvrå. Två toaletter, en med dusch. Elvärme med öppen spis och vedkamin.

Björn Jäderås 0459-851 43



# Händer runt Mien

## December:

- Sönd. 8/12 12:30 Årsmöte Midingsbygdens IF  
Bygdegården Gäddeviksås
- Sönd. 8/12 14:00 John Nilsson visar film från bygden.  
Stämmingsfulla julsånger.  
Kaffeservering.  
Lotterier.  
Skinkgissning.  
Midingsbygdens IF hälsar alla välkomna.  
Bygdegården Gäddeviksås

## Januari

- Månd. 27/1 19:00 Stormöte om turism i Mienbygden.  
Se artikel på annan plats i detta nummer.  
Kaffeservering  
Bygdegården Gäddeviksås

## Februari:

- Lörd 1/2 Manusstopp Mieninfo nr 1/03. Aktiviteter i mars , april och maj  
år 2003.  
**Glöm ej att skicka in material.** Vad som hänt och kommer att  
hända. Skriver du på dator: skicka då på diskett eller e-post.

Det händer tydligen inte så mycket i vinter så ta vara på de få tillfällen som bjuds.  
I nästa nummer kommer som vanligt "Vita gula sidorna". Där kan du som vill marknadsföra  
dig i bygden annonsera. Givetvis gratis. Hör av dig innan 1/2 2003.

Red.